



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΓ' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 161 - ΤΙΜΗ, 0,015 €ΥΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

“ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 1955”

“Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι”

“Σεπτεμβριανά” ονομάστηκαν τα γεγονότα της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 1955, τότε που ο τουρκικός “εξαγριωμένος” όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους της Πόλης και άρχισε να λεηλατεί κάθε τι το ελληνικό. Αφορμή έδωσε μία βομβιστική επίθεση στο πατρικό (;) σπίτι του Κεμάλ Αλατούρ στη Θεσσαλονίκη, που όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν όλα σκηνοθετημένα από την τουρκική κυβέρνηση Μεντερές.

Τα “Σεπτεμβριανά” σηματοδότησαν την αρχή ενός ξεριζωμού για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης παρόμοιο με αυτόν των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 1922.

• **“Περίοδος 1923-1947 Ελληνική μειονότητα της Πόλης”**

Το 1924, μερικούς μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, ο ελληνικός πληθυσμός της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης υπολογιζόταν σε 298.000 άτομα.

Από την επόμενη της απογραφής της Συνθήκης, η Τουρκία άρχισε να περιορίζει τα δικαιώματα, που παρείχε στους Έλληνες η Συνθήκη, καταπατώντας τα με απροκάλυπτο τρόπο και ασκώντας ποικίλες πιέσεις στους μειονοτικούς και στο ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα μέτρα που έλαβε το τουρκικό κράτος κατά των Ελλήνων: Αυθαίρετες απελάσεις ομογενών και δη σημαντικών προσώπων, απαγόρευση εξασκήσεως

συνέχεια στην 4η σελίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

• **Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

σελ. 2

• **ΓΙ' ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ**

σελ. 7

• **ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ**

σελ. 6

• **ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ**

σελ. 8

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ

του μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης (†)Αυγουστίνου Καντιώτη

«Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπίς, πεπλανημένων οδηγέ, χεμαζομένων λιμήν, εν πολέμοις νίκος, οικουμένης ασφάλεια, νοσοούντων ιατρέ, νεκρών η ανάστασις, ελέησον ημάς»

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, αγαπητοί μου αναγνώσται, εάν έχετε ακούσει δι' ένα άγιον της νεωτέρας Ελλάδος, τον άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν. Αυτός υπήρξε μέγας ιεραπόστολος και νεομάρτυς. Έζησε και έδρασε τον τελευταίον αιώνα της τουρκικής σκλαβιάς. Επί 20 έτη, από το 1760 έως το 1779, ως απόστολος του Χριστού περιώδευσε τα Δωδεκάνησα, τας Ιονίους νήσους, την Στερεάν Ελλάδα, την Θεσσαλίαν, την Μακεδονίαν και την Ήπειρον. Έφθασε κηρύττων τα μεγαλεία του Χριστού έως το Βεράτι της Αλβανίας, εις το χωρίον Κολκόντασι της Αλβανίας εύρε τον μαρτυρικών θάνατον. Την 24ην Αύγουστου του 1779 απηγχονίσθη υπό των Τούρκων. Το άγιον του λείψανον φυλάσσεται εις το μοναστήριον του αγίου, ολίγον έξωθεν του Βερατίου, και περιμένει την αγίαν ημέραν της ελευθερίας της Β. Ηπείρου,

συνέχεια στην 3η σελίδα

ΟΧΙ ΘΡΗΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΘΡΥΛΟΣ

Δια τον Μητροπολίτην πρ.Φλωρίνης π. Αυγουστίνον Καντιώτην

Στο φέρετρο τούτο ακουμπά όλη η Ελλάδα! είχαν πει όλοι οι Έλληνες για το φέρετρο του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, το 1943. Σε τούτο το φέρετρο της Φλώρινας ακουμπά όλη η Ορθοδοξία! βεβαιώνουν συγκινημένοι οι πανέλληνες, δείχνοντας το φέρετρο, που φιλοξενεί τον Αυγουστίνον Καντιώτη. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάνε: Η ζώσα και ελευθέρα Εκκλησία, το κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων, όλα τα εν Χριστώ ελευθέρα πνεύματα, αλλά και οι ελπίδες του Γένους για μια Χριστιανική Πατρίδα.

Δεν ταιριάζει θρήνος για κείνον, που είναι Θρύλος.

Και ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο επίσκοπος της Φλώρινας, είναι ένας ζωντανός θρύλος.

Οι θρύλοι, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να σβήνουν, μεγαλώνουν και φουρνώνουν. Έγινε το πείραμα αυτό στο

πρόσωπο του μεγάλου μας πατέρα, του ηρωικού πατρός Αυγουστίνου. Όσο πενούσαν τα χρόνια, το στόμα του έσβηνε, μα ο θρύλος του τράνωνε. Κι όταν ο χρόνος πέρασε και το κατώφλι του αιώνα, παρέμεινε ζωντανή η μορφή του κήρυκα της πίστεως.

• Είναι θρύλος ο Αυγουστίνος Καντιώτης, που ξεκίνησε την ηλιόμορφη τροχιά του απ' τη θαλασινή Πάρο, για να τελειώσει στη βουνησία Φλώρινα.

• Είναι θρύλος, που θυμίζει το θρύλο των αποστολικών χρόνων. Ο Αυγουστίνος απέδειξε, πως δεν είναι ουτοπία η Χριστοκρατία της Αποστολικής Εκκλησίας. Επανέφερε τη γνησιότητα στη ήθος και στο δόγμα των αρχαίων Χριστιανών.

• Είναι θρύλος, που ξανάφερε στο προσκήνιο τους θρύλους των μαρτύρων και ηρώων της Πίστεως.

• Είναι θρύλος, που έδωσε σάρκα και οστά στους θρυλικούς αγώνες των

συνέχεια στην 6η σελίδα

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Υπενθυμίζουμε στους φίλους και αναγνώστες της εφημερίδας μας, ότι, προ ολίγων μηνών είχαμε γράψει σχετικά με το θέμα: «Έχουμε φακέλωμα; Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ...». Τότε, άλλοι τηλεφωνικά ή γραπτά, ρωτούσαν πού τα βρήκαμε αυτά και πανικοβάλλουμε τον κόσμο και άλλοι τί πρέπει να κάνουν, και εάν μπορούν να αρνηθούν να παραλάβουν τις κάρτες. Στο παρόν φύλλο, αναδημοσιεύουμε μέρος του προηγούμενου δημοσιεύματός μας και απαντούμε στους φίλους αναγνώστες.

Μια απλή ματιά στην καθημερινότητα μας πληροφορεί ότι κάθε συναλλαγή και επικοινωνία γίνεται με κάρτες. Κάρτες για καταθέσεις, κάρτες για αναλήψεις, για δάνεια, για ψώνια, για ταξίδια, κάρτες, κάρτες... Και το κράτος μετέχοντας στον φρενήρη αυτό ρυθμό εξέδωσε πολλές κάρτες με κόστος πολλών δις και μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα όπως θα δούμε.

1) Προ ετών ξεκίνησε με την κάρτα του “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ” για την εγ-

γραφή στους εκλογικούς καταλόγους με ειδικό κωδικό αριθμό. Ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια. Ο κόσμος έτρεχε να παραλάβει την κάρτα για να μην υποστεί τις συνέπειες του Νόμου. Το αποτέλεσμα. Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.

2) Πέρυσι έγινε μεγάλος ντόρος με την “ΚΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΜΚΑ”. Στη διαφήμιση για τα πολλά της πλεονεκτήματα έλεγαν:

• Ότι ο αριθμός της θα αποτελεί αριθ. «ταυτότητας» του πολίτη για Κοινων. Ασφάλιση.

• Ότι είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και για όλη του τη ζωή.

• Ότι από τον Ιούνιο 2009 θα είναι απαραίτητος για τον καθένα μας προκειμένου: να εργασθεί, να ασφαλισθεί, να έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, να συνταξιοδοτηθεί, να λάβει κάθε είδους παροχή, επίδομα ή βοήθημα.

Πολύς κόσμος τότε θορυβήθηκε διότι έβλεπε τον καινούργιο αριθμό (ΑΜΚΑ) ως προπομπό του φακελώματος και του 666 και γι' αυτό έγιναν αγωνιστικές συγκεντρώσεις και διαφωτιστικές

συνέχεια στην 2η σελίδα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας στη διάρκεια των αιώνων δεν δημιουργήθηκε από τις μανιώδεις επιθέσεις των εχθρών της αλλά από την νοθευμένη ζωή των παιδιών της των συμβιβασμένων παιδιών της συμβιβασμένων με τον κόσμο- τον κόσμο των απίστων.

Κι αν αυτό υπήρξε πρόβλημα μεγάλο στους προηγούμενους αιώνες, στην εποχή μας τείνει να εξελιχθεί σε

θανατηφόρα γάγγραινα που απειλεί να νεκρώσει κάθε ικμάδα ζωής αληθινής μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κάτι φοβερότερο ακόμη: τείνει να μεταβάλλει την ίδια την Εκκλησία σε Εκκλησία συμβιβασμένων.

Συμβιβασμένων με τί; Πρωτίστως με τον τρόπο σκέψεως των ανθρώπων που ζουν χωρίς Θεό. Φτάνουν οι πιστοί Χριστιανοί να έχουν τους ίδιους στόχους, τα ίδια οράματα,

τις ίδιες προοπτικές με τις προοπτικές, τα οράματα και τους στόχους που έχουν και οι άπιστοι άνθρωποι. Στόχοι, οράματα και προοπτικές που εξαντλούνται σ' αυτόν εδώ τον κόσμο, δηλαδή στην επιτυχία, την ανάδειξη, την προβολή, την σταδιοδρομία εδώ στη γη.

Ουσιαστικά πρόκειται για συμβιβασμό ως προς τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται και ιεραρχούνται τα

συνέχεια στην 5η σελίδα

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

συνέχεια από την 1η σελίδα

ομιλίες.

3) Η κάρτα του πολίτη: Πριν ολοκληρωθεί χρόνος από την κάρτα του ΑΜΚΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών – παράλληλα με τις συγχωνεύσεις Δήμων και Κοινοτήτων (σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») – προωθεί νέα **ειδική κάρτα για τον πολίτη**, τα στοιχεία της οποίας θα φυλάσσονται στους Δήμους και τις Κοινότητες. Ουσιαστικά - όπως γράφανε και εφημερίδες των Αθηνών - η νέα κάρτα του πολίτη θα φέρει «μικροσίπ», στο οποίο θα είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία των προηγούμενων καρτών και θα παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζουν όλα σου τα προσωπικά δεδομένα όλες οι χώρες - Ευρώπη, Αμερική... - πατώντας ένα κουμπί. Πορευόμαστε, συνεπώς, προς την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

4) Έξυπνη φορολογική κάρτα: Σε πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο, με δισέλιδο ρεπορτάζ της πολιτικής ημερήσιας εφημερίδας των Αθηνών (21-5-10) «ΝΙΚΗ» διαβάσαμε ότι: Το Υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει από το 2011 την «ΕΞΥΠΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ» όπου με την ψηφοποίηση κάθε αγοράς θα πατάξει τη φοροδιαφυγή.

Το ρεπορτάζ που έκανε η κ. Μαριάνθη Βαβουλάκη αναφέρει: «Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από το 2011 κάθε φορολογούμενος θα καταγράψει τις αγορές του στην ατομική κάρτα με barcode, η οποία στη συνέχεια θα ... ενημερώνει την εφορία χωρίς να χρειάζεται να συλλεχθούν εκατοντάδες αποδείξεις».

Πώς θα γίνεται;

Όταν ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν και το «περνάει» στην κάρτα με τον ειδικό κωδικό – barcode – μέσω ηλεκτρονικού δικτύου θα ενημερώνονται τα αρχεία του γνωστού πλέον TAXIS τόσο για το ύψος της συναλλαγής όσο και για τα στοιχεία των συναλλασσόμενων. Έτσι οι φορολογούμενοι δε θα συνοδεύουν τη φορολογική τους δήλωση με πολυάριθμα χαρτάκια αποδείξεων ούτε καν θα αναγράφουν το ποσό που ξόδεψαν σε συναλλαγές στη διάρκεια όλου του χρόνου. Όλα θα είναι καταγεγραμμένα στο σύστημα TAXIS, που στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα «γνωρίζει» τόσο το ποσό όσο και το είδος των συναλλαγών από την πλευρά του αγοραστή

αλλά και από την πλευρά του πωλητή.

Έχουμε φακέλωμα;

Η εφημερίδα συνεχίζοντας γράφει: «Η... ψηφιακή μέγγενη σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από τους απλούς πολίτες, λένε πολλοί, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι προωθεί ένα ακόμη μέτρο προκειμένου να καταγραφούν τα προσωπικά δεδομένα και να εξυπηρετηθούν άλλοι... σκοποί και όχι αυτοί που εξαγγέλλονται...».

Δεν πέρασαν μερικοί μήνες και ο Πρωθυπουργός της χώρας το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στην 75^η Δ.Ε.Θ. εξήγγειλε επίσημα την ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ λέγοντας: «Θέλω να ανακινώσω ότι θα πάρω πρωτοβουλία με τους κοινωνικούς εταίρους, να καταρτίσουμε έναν χάρτη

να την αποσύρουν, δηλώνοντας μάλιστα η γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και υπεύθυνη για το πρόγραμμα προώθησης των id cards (κάρτων πολίτη) Theresa May, ότι: «Δεν πιστέψαμε ότι οι id κάρτες θα έχουν επιτυχία» ("We didn't believe ID cards would work").

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημ. Τσελεγγίδης σε επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του όσον αφορά την εισαγωγή στη ζωή των πολιτών ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργούν με βάση τον γραμμωτό κώδικα (barcode), ανησυχία που είχε και η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος καθώς και της Κρήτης, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα...



Κοινωνικών Δικαιωμάτων, έναν χάρτη που θα αλλάξει το τοπίο του προνομιακού μας συστήματος. Θα το εκσυγχρονίσει και θα εγγυάται την ισότητα των δικαιωμάτων για όλους και τα ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα, που θα επιτρέπουν και μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά και μία δημιουργική συμμετοχή του πολίτη. Αυτά τα δικαιώματα θα αποτυπώνονται στην Κάρτα Πολίτη. Δικαίωμα στη σύνταξη, δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαίωμα στην επανακατάρτιση, στο επίδομα αναπηρίας, στο βιβλιόριο υγείας. Όλα θα αποτυπώνονται στην Κάρτα Πολίτη. Σπάζοντας τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, αξιοποιώντας ορθολογικά τα χρήματα αυτά, που υπάρχουν – και ναι, όταν κάνει κανείς ορθολογική διαχείριση χρημάτων, βρίσκεις χρήματα και γι' αυτούς τους πολύ σημαντικούς στόχους – προχωράμε στην «Κάρτα του Πολίτη». Και πρόσθεσε ότι ως το τέλος του 2011 «οι πολίτες θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την αστυνομική τους ταυτότητα με μία κάρτα...».

Από πληροφορίες μας η Κάρτα του Πολίτη εκτός από την ηλεκτρονική διασύνδεση που θα έχει με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, θα εμπεριέχει και τα Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, εκλογικό αριθμό, διαβατήριό, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο... Επίσης, στο μέλλον σχεδιάζεται να ενταχθεί και η ηλεκτρονική «υπογραφή» των πολιτών και αυτή η κάρτα να αποτελέσει και την ηλεκτρονική ταυτότητα.

Στην Αγγλία η Κάρτα Πολίτη (id card) είχε ξεκινήσει να λειτουργεί. Δέχτηκε όμως μεγάλες πιέσεις και αναγκάστηκαν

αλλά μέχρι τώρα δεν βρήκαν ανταπόκριση. Παρουσιάζει ο κ. Καθηγητής το νομικό μέρος για το θέμα της Κάρτας του Πολίτη. Ζητάει την ταχεία αντίδραση της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας ώστε να απαιτήσει να οριστεί στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα – και μάλιστα σε μη αναθεωρήσιμο άρθρο – το εξής: «Δεν επιτρέπεται η Ε.Ε. ή κράτος-μέλος της να νομοθετήσει, να προωθήσει και να επιβάλει σε οποιοδήποτε έγγραφο, κάρτα, μικροσίπ, ταυτότητα ή ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, κάποιο αριθμό – όπως τον δυσώνυμο 666 – όνομα ή σύμβολο ή χάραγμα, που προσβάλλει τη θρησκευτική συνείδηση του χριστιανών ή των οπαδών άλλης θρησκείας».

Η εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ» σε πρωτοσέλιδο σχόλιό της τονίζει:

«Τον αριθμό μας μην ξεχάσετε να χαράξετε στο χέρι μας...».

Με τις νέες κάρτες όλους θα μας έχουν σ' ένα τσιπάκι. «Τη σιδερένια μπάλα στο πόδι πότε θα μας τη βάλετε; Αν δυσκολεύεστε, υπάρχει και η άλλη λύση, χάραξη στο χέρι του ΑΦΜ σ' όλους... Δοκιμασμένη μέθοδος... Άλλωστε δεν έχει καμία διαφορά με την ηλεκτρονική κάρτα που θα μας κρεμάσετε και τίποτε πια δεν θα αγοράζουμε αν δεν την επιδεικνύουμε ακόμη και στον... κουλουρτζή ή τον καστανά και στο περίπερο για εφημερίδα. Ποιος, ρε παιδιά, την επινόησε; Ποιος άλλος από τον «Μεγάλο Αδελφό».

Γίνεται πλέον σαφές ότι την απάντηση στα ερωτήματα των αναγνωστών μας οφείλει να δώσει η Εκκλησιαστική Ιεραρχία της Ελλάδος.

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο

ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

του Χαράλ. Γρ. Κοντού

Δημιούργημα των ανθρώπων είναι οι θεοί των ειδωλολατρών, λέγει ο Χρυσορήμωνας Πατέρας. Η αλήθεια δεν παθαίνει τίποτα επειδή έχει ακίνητη τη δική της δόξα, επειδή οι ειδωλολάτρες πίστεψαν στα ξύλα και τις πέτρες. Οι ειδωλολατρίες επικράτησαν επειδή οι άνθρωποι θαυμάζονταν περισσότερο απ' ότι άξιζαν.

Είναι να γελάς για το τι είπαν οι άνθρωποι (αρχαίοι) για το Θεό, την ύλη, την ψυχή και τα σώματα. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να τους κατηγορήσουμε εμείς, γιατί μεταξύ τους διαφωνούσαν και έβαζε ο ένας εναντίον του άλλου. Ασθένεια της ψυχής είναι η ειδωλολατρία, συνήθεια παράλογη από υπερβολή.

Πολλοί τρόποι ειδωλολατρίας υπάρχουν. Άλλος πιστεύει στον πλούτο (Μαμμωνά), άλλος κάνει την κοιλιά του θεού, άλλος πάλι μπορεί να κάνει κάποια άλλη επιθυμία πιο φοβερή. Σ' αυτά δε θυσιάζουν οι ειδωλολάτρες βόδια; Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς οι χριστιανοί; Μη γένοιτο! Όχι, δεν θα υπακούσουμε στην κοιλιά και τον πλούτο όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες. Πρέπει να αποστρεφόμεστε τους ειδωλολάτρες διότι έκαναν θεούς τα πάθη και ονόμασαν την επιθυμία Αφροδίτη, το θυμό Άρη και το μεθύσι Διόνυσο. Τι κι αν δεν κατασκευάζεις είδωλα εσύ όπως αυτοί; Αν υποκύπτεις στα ίδια πάθη με πολλή προθυμία έτσι ώστε να κάνεις τα μέλη του Χριστού μέλη πόρνης και να βυθίζεις τον εαυτό σου στις άλλες παρανομίες είναι το ίδιο πράγμα!

Η Βαβυλώνα και η Αίγυπτος περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της γης κατακαίγονταν από τη φωτιά της ασέβειας. Δείχνοντας λοιπόν εξ αρχής ότι θα διορθώσει και τα δύο και θα τις κάνει καλύτερες, και δημιουργώντας μ' αυτά την πίστη να προσδοκούμε το καλό για όλη την οικουμένη, στη μία απέστειλε τους μάγους, στην άλλη πήγε ο ίδιος ο Χριστός με τη μητέρα Του.

Η προσκύνηση του Αγίου Τριαδικού Θεού ανυψώνει τον άνθρωπο, ενώ η προσκύνηση των ειδώλων τον ταπεινώνει και τον υποβιβάζει. Είναι αλήθεια. Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση;

Βδέλυγμα (ό,τι προκαλεί αποτροπιασμό) συνήθως η Γραφή ονομάζει τα είδωλα. Έτσι, βδέλυγμα ερημώσεως ονομάζεται ο ανδριάντας που στήνεται στο ναό. Γιατί λέγει, «όταν θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως να είναι τοποθετημένο μέσα στο ναό, ο αναγνώστης ας τα σκεφθεί καλά όλα αυτά» (Ματθ. 24, 15 Δαν. 9.27). Αφού δηλ, τους απομάκρυνε απ' την προσήλωσή τους στα αισθητά, απαγόρευσε σ' αυτούς να κατασκευάσουν οποιοδήποτε είδωλο, και ονόμασε αυτό βδέλυγμα, συγκρατώντας από μακριά το κατρακύλισμά τους προς την ασέβεια. Γιατί το να βδελύσσεται κανείς κάτι σημαίνει ότι μισεί αυτό υπερβολικά σαν κάτι ακάθαρτο και μολυσμένο. Βδέλυγμα λοιπόν στην Αγία Γραφή ονομάζεται αυτό που είναι άξιο μίσους και αποστροφής. Κάθε δε είδωλο είναι τέτοιο.

Τι άλλο κάνει ο ειδωλολάτρης, λέγει αλλού ο Ιερός Πατέρας, δεν προσκυνεί πολλές φορές κι αυτός τα πάθη του, χωρίς να είναι κυρίαρχος του πάθους; Όχι δεν προσκυνεί είδωλα, αλλά προσκυνεί την Αφροδίτη, τον Άρη. Κι αν ρωτήσουμε, ποια είναι αυτή η Αφροδίτη; Οι σεμνότεροι απ' αυτούς απαντούν: Η ηδονή! Και ποιος είναι ο Άρης; Ο θυμός! Έτσι και συ προσκυνείς τον μαμμωνά!

Αλήθεια! Γιατί λειτουργούν τα καζίνα, το χρηματιστήριο, τα τυχερά παιχνίδια, τα λαχεία, οι τράπεζες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), ο τζόγος, η μεγάλη φοροδιαφυγή για τους μεγάλους και η μικρή για τους μικρούς; Δεν είναι, για το ένοχο κατεστημένο, το χρηματιστήριο ο ναός του; Μικροί και μεγάλοι κυνηγούμε το χρήμα! Να η χρεοκοπία! Δεν χρειάζεται να μας το πει η Τρόικα. Αλλαγή πορείας χρειάζεται. Έχουμε τον τρόπο. Ο Θεός μας προίκισε με την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία. Ας θέσουμε τις βάσεις και μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγή! Μπορούμε, που χρειάζεται και η Ευρώπη κι όχι μόνο, να αποτελέσουμε την Πνευματική Τρόικα...

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθηγητής ΤΕΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΣΕΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 161,
ΚΩΔ. ΥΠ. 1603
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Ιδιοκτήτης - Εκδότης
- Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τσιόπουλος
ΣΥΝΤΑΞΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 2410 55-11-13
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

www.agonas.org
info@agonas.org

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο και από τη σελίδα 7

Ο όρος που ακούμε καθημερινά πλέον στην δημοσιονομική αυτή κρίση είναι οι «κερδοσκόποι» που δρουν εναντίον της Ελλάδας δράττοντας την ευκαιρία να επωφεληθούν μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κινδύνου και έλλειψης εμπιστοσύνης για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας την οποία φυσικά μόνοι μας δημιουργήσαμε.

Για να καταλάβουμε ποιοι είναι και πώς δρουν οι «κερδοσκόποι» θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε την δομή αυτής της αγοράς των κρατικών ομολόγων. Στην αγορά αυτή οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι διάφορες διεθνείς και εγχώριες επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, αντισταθμιστές κινδύνου, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι μπορεί να είναι πολλοί αριθμητικά, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν ηγετική θέση στην αγορά ομολόγων λόγω μεγέθους, τεχνογνωσίας αλλά και εσωτερικής πληροφοροφόρησης. Τα τελευταία χαρακτηριστικά είναι αυτά που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «στρεβλώσεις της αγοράς» και είναι γενικά ανεπιθύμητες γιατί μειώνουν την κοινωνική ευημερία.

Αντί λοιπόν να μιλάμε για μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά που αποτελεί το ιδεατό κάθε οικονομολόγου, ουσιαστικά έχουμε ένα σύστημα οργάνωσης της αγοράς που αποκαλείται «ολιγοπώλιο» και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία στην αγορά λίγων επιχειρήσεων οι οποίες με τις αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν όλη την αγορά.

Η αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου έχει το χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού χρέους των € 271 το έχουν αγοράσει, έχουν δηλαδή στην κατοχή τους τα αντίστοιχα ομόλογα, λίγες μόνο τράπεζες από την Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, με αυτή την σειρά σημαντικότητας.

Έτσι, κάθε φορά που τα επιτόκια δανεισμού της ελληνικής κυβέρνησης αυξάνουν, η Deutschebank, η Goldman Sachs και η JP Morgan κερδίζουν τα επιπλέον € 5.5 δις από την αύξηση του spread μέσα σε λίγους μήνες όπως είδαμε παραπάνω.

Αυτό αποτελεί φυσικά κερδοσκοπία αλλά δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει μια τράπεζα η οποία κερδίζει δανειζοντας σε ελλειμματικές οικονομικές μονάδες όπως ακριβώς ορίζει και το καταστατικό της. Δεν θα μιλούσαμε λοιπόν για τους «κακούς» κερδοσκόπους αν αυτή ήταν όλη η εικόνα και η αγορά λειτουργούσε μόνο έτσι.

Το πρόβλημα ξεκινά από την δυνατότητα που έχουν οι μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες λόγω της ολιγοπωλιακής οργάνωσης της αγοράς, να επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές. Αν πχ οι Deutschebank και Goldman Sachs μετά την αγορά των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στην τιμή των € 960 στην έκδοσή τους με ονομαστική αξία € 1000 τα διακρατούσαν μέχρι την λήξη τους ένα χρόνο μετά, θα εισπράττανε € 1000 έχοντας πληρώσει (δανείσει) για αυτό το ομόλογο στο ελληνικό δημόσιο € 960. Τότε η συνολική τους απόδοση, το επιτόκιο δηλαδή που αντιστοιχεί, υπολογίζεται ως το κέρδος δια το ποσό που επενδύσαμε και είναι € 40/€960 = 0.0417 ή 4.17%.

Μια εναλλακτική πιο αποδοτική στρατηγική είναι να προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν εκμεταλλευόμενοι την ηγετική τους θέση στην αγορά. Μπορούν απλά να αφήσουν έντεχνα να διαρρεύσουν στην αγορά φήμες ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ χειρότερη από ότι γνωρίζαμε έως σήμερα, με αποτέλεσμα το τρέχον επιτόκιο του 4.17% να μην

αντικατοπτρίζει τον πραγματικό κίνδυνο χρεωκοπίας της χώρας.

Ταυτόχρονα, αρχίζουν και πωλούν στις διεθνείς χρηματαγορές ελληνικά ομόλογα σε τιμή κάτω των € 960 στην οποία τα αγόρασαν, έστω € 955. Φυσικά δεν είναι τόσος αφελείς ώστε να υποστούν τέτοιες ζημιές χωρίς λόγο.

Πουλώντας τα ομόλογα σε τιμή μικρότερη αυτής που τα αγόρασαν, δείχνουν στους επενδυτές σε όλο τον κόσμο ότι οι μεγάλες τράπεζες ξεφορτώνονται τα ελληνικά ομόλογα και συνεπώς οι εικασίες και φήμες για πιθανότητα πτώχευσης της ελληνικής οικονομίας είναι πραγματικές!

Οι επενδυτές αυτούς να ακολουθούν τους κολοσσούς αυτούς καθώς αυτοί έχουν την εμπειρία, αλλά και εκατοντάδες ή χιλιάδες από τους καλύτερους οικονομικούς αναλυτές να εργάζονται κάνοντας προβλέψεις και εκτιμώντας αυτά τα σενάρια. Ως συνέπεια, σημειώνονται μαζικές πωλήσεις ελληνικών ομολόγων σε όλες τις χρηματαγορές.

Όπως κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει, αλλά είναι και προφανές σε όλους μας, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης μας λέει ότι όταν η ζήτηση οποιοδήποτε προϊόντος μειώνεται, τότε μειώνεται και η τιμή του. Το ίδιο συμβαίνει και με το «προϊόν» ομόλογο: η τιμή του στις αγορές θα πέσει ακόμη πιο κάτω από τα € 955 και όσο

οι φήμες για τον κίνδυνο χρεωκοπίας της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν να διαδίδονται η τιμή θα πέφτει ακόμη περισσότερο στα € 950, € 940, € 930 που δίνονται απ'όπου οίκοι 5.26%, 6.38% και 7.53% αντίστοιχα.

Στο σημείο αυτό, οι κερδοσκόποι δεν έχουν στα χέρια τους πλέον τα ελληνικά ομόλογα αλλά θα εκμεταλλευτούν την πολύ χαμηλή τιμή τους αποτελεσματικά της φήμης για κίνδυνο πτώχευσης και θα τα αγοράσουν και πάλι στην τιμή τώρα των €930 εξασφαλίζοντας αντί του αρχικού 4.17% μια σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση ίση με 7.53%!

Φυσικά, οι τραπεζικοί κολοσσοί γνωρίζουν από τις αναλύσεις των ειδικών τους καλύτερα από τον κάθε μεμονωμένο επενδυτή τον πραγματικό κίνδυνο που

εμπεριέχουν τα ελληνικά ομόλογα και ότι αυτά είναι υποτιμημένα όταν πωλούνται στα € 930.

Credit Default Swaps (CDS) ή αλλιώς ασφαλιστήριο ομολόγων

Μια άλλη έννοια που μπήκε στην καθημερινότητα του Έλληνα είναι και τα Credit Default Swaps (CDS) ή ανταλλαγές κινδύνου αθέτησης στα ελληνικά. Τα CDS είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πολύ πρόσφατα από την Goldman Sachs.

Τα CDS λειτουργούν ως αντιστάθμιση του κινδύνου από τον δανεισμό: αν έχω αγοράσει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και φοβάμαι πως δεν θα εισπράξω ποτέ τα € 1000 της ονομαστικής του αξίας αν η ελληνική κυβέρνηση πτωχεύσει, τότε μπορώ να αγοράσω ένα CDS στο ελληνικό ομόλογο από κάποιον πωλητή CDS στον οποίο δεσμεύομαι να αποδώσω μέρος ή το σύνολο των αποδόσεων του ελληνικού ομολόγου μέχρι την λήξη του CDS. Μπορεί έτσι να κάνω ένα σημαντικό μέρος, ακόμα και το σύνολο, των αποδόσεων του ομολόγου, όμως σε περίπτωση χρεωκοπίας της ελληνικής κυβέρνησης ο πωλητής του CDS είναι υποχρεωμένος να μου πληρώσει την ονομαστική αξία του ομολόγου.

Ουσιαστικά λοιπόν, το CDS αποτελεί ένα είδος ασφάλισης κατά της πιθανότητας χρεωκοπίας της ελληνικής οικονομίας

ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΝΑΜΕ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ...

Με αφορμή τη συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής, την Πέμπτη, για τα νέα άρματα μάχης Leopard 2HEL, ας θυμηθούμε μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες:

Κατ' αρχάς μιλάμε για μια αμφιλεγόμενη σύμβαση η οποία υπεγράφη τον Μάρτιο του 2003 επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου, για την οποία η ΝΔ ως αντιπολίτευση είχε ασκήσει δριμυιά κριτική, αφού με την απόφαση τότε του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά αγοράζαμε άρματα **πληρώνοντας 10 εκατ. ευρώ** το ένα, όταν μπορούσαμε με **250.000 ευρώ** να πάρουμε, πάλι από τη Γερμανία, τα άρματα Leopard A4 που κάλυπταν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΓΕΣ. Με την αγορά αυτή ουσιαστικά δώσαμε ζωή στο εργοστάσιο της Κράους Μα Φάι (KMW) στη Γερμανία, που πήγαινε για κλείσιμο.

Επίσης να θυμηθούμε ότι η αρχική σύμβαση ήταν ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αλλά όταν ανέλαβε η ΝΔ το 2004, διαπίστωσε εμβρόντητη ότι στη σύμβαση είχαν... «ξεχάσει» να συμπεριλάβουν τον ΦΠΑ (!), με αποτέλεσμα το ύψος της να εκτιναχθεί στα 2,2 δισ. ευρώ και να χρεωθεί άδικα ο Έλληνας φορολογούμενος. Και μια λεπτομέρεια, οι υπογράφοντες τη σύμβαση Παπαντωνίου και Τραυλός (που ήταν γενικός διευθυντής Εξοπλισμών) γνώριζαν από οικονομικά, αφού ο πρώτος ήταν «τσάρος της οικονομίας» και ο δεύτερος γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, πριν παραλάβουν στο υπουργείο Άμυνας.

Και κάτι τελευταίο, η σύμβαση αυτή είχε πολυδιαφημιστεί από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως «**φιλή ζωής προς την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ύψους 550 εκατ. ευρώ...**». Το τι έγινε και πόσο επωφελήθηκε πραγματικά η αμυντική μας βιομηχανία το βλέπουμε όλοι σήμερα... Τα δε νέα άρματα, ακόμη και τώρα, 4,5 χρόνια μετά την παράδοση του πρώτου, δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματά τους.

Εφημ «Το Παρόν» 25-7-2010

διαδίδουν φήμες ότι η πιθανότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, τόσο περισσότερα CDS θα πωλούν σε διεθνείς επενδυτές οι οποίοι θέλουν να προστατευτούν από τον κίνδυνο των ελληνικών ομολόγων.

Με τον τρόπο αυτό τα κερδοσκοπικά έσοδα πολλαπλασιάζονται. Αυτό που

κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο το παιχνίδι με τα CDS είναι η πρακτική της αγοράς «γυμνών» (naked) CDS, δηλαδή η δυνατότητα να αγοράσουμε ένα ασφαλιστήριο κατά του κινδύνου πτώχευσης της ελληνικής οικονομίας χωρίς να έχουμε αγοράσει κανένα ελληνικό ομόλογο. Αυτό σημαίνει μια αγορά χωρίς όρια στα κέρδη για τους πωλητές των CDS.

Αν η χρήση των CDS είναι το ανάλογο της ασφάλειας πυρός για το σπίτι μας τότε τα naked CDS αποτελούν το ανάλογο του να κάνω ασφάλεια πυρός για το σπίτι του γείτονα μου! Πού είναι το κακό; Στο ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) όπως λέγεται στα οικονομικά ή το κίνητρο όπως λέμε στην καθομιλουμένη, να βάλω φωτιά στο σπίτι του γείτονα μου ώστε να εισπράξω την ασφάλεια!

Η νομοθεσία όμως στην ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι αυστηρά ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη από τις αρχές, μου απαγορεύει την αγορά ασφάλειας για το σπίτι τρίτου, κάτι που δεν απαγορεύεται στην αγορά των naked CDS που είναι πολύ νέα και σχεδόν μη-ελεγχόμενη από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ.

Οι δικές μας ευθύνες

Οι κερδοσκόποι, όπως είναι αναμενόμενο, θα κάνουν ότι είναι δυνατό για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους καθώς κοιτούν το δικό τους συμφέρον. Αλλά από μόνοι τους δεν μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις στην αγορά χωρίς την δική μας βοήθεια.

Οι ευκαιρίες προς εκμετάλλευση των κερδοσκόπων δίνονται από εμάς τους ίδιους: από τις κυβερνήσεις μας που με θάρρος ανακοινώνουν στις διεθνείς αγορές και στην Ε.Ε. ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, της άλλης παράταξης, ανακοίνωναν εσκεμμένα λανθασμένα στοιχεία για τα δημοσιονομικά μας.

Τέτοιες παραδοχές δεν πλιττούν όμως άμεσα «την άλλη παράταξη». **Οι αγορές δεν ενδιαφέρονται για το ποιος έδινε τα λάθος στοιχεία, απλά ενδιαφέρονται για το γεγονός ότι η Ελλάδα έδινε λάθος στοιχεία με αποτέλεσμα η αποτίμηση του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων να ήταν μικρότερη από ότι θα έπρεπε και αυτό το πληρώνουμε σήμερα όλοι μας με την μορφή των υψηλών επιτοκίων και spreads υποθηκεύοντας το μέλλον μας.**

Αν τα ελληνικά δημοσιονομικά είχαν μπει σε τάξη εδώ και δεκαετίες από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις με στόχο το μέσο-μακροπρόθεσμο όφελος για την ελληνική οικονομία και όχι το βραχυπρόθεσμο πολιτικό ψηφοθηρικό κέρδος, τα οικονομικά μας θα ήταν καλύτερα, το δημόσιο χρέος χαμηλότερο και δεν θα υπήρχε το κίνητρο και η ουσία για μια κυβέρνηση να αναδείξει τις ανακρίβειες των δημοσιονομικών δεδομένων της προηγούμενης.

Σε αυτή την περίπτωση, η όποια προσπάθεια διάδοσης φημών από τους κερδοσκόπους επικείμενης πτώχευσης της ελληνικής οικονομίας θα αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία από τους επενδυτές και θα έπεφτε στο κενό. Τα οικονομικά και ιδιαίτερα τα χρηματοοικονομικά, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες και εκτιμήσεις των επενδυτών, αποτελούν μια φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα: στα χρηματοοικονομικά όπου υπάρχει καπνός δεν υπάρχει απαραίτητα και φωτιά.

**Περικλής Γκόγκας
Λέκτορας Οικονομικής Ανάλυσης
και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης**

ΥΛΤΙΚΑ



ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ;

Είχαμε δημοσιεύσει επιστολή συμπολίτη μας δικηγόρου για το κατάστημα των μνημάτων στο παλαιό κοιμητήριο και ιδιαίτερα των κοιμηθέντων Μητροπολιτών, που λάμπρυναν τη Μητρόπολή μας. Αποφύγαμε να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες ερήμωσης που έχουμε στα χέρια μας για να μην προκαλέσουμε την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου για το θλιβερό αυτό κατάντημα.

Μετά το δημοσίευσμά μας, τη σκυτάλη πήρε ο ημερήσιος τοπικός τύπος. Οι καθημερινές καταγγελίες, φωτογραφίες και ανακοινώσεις ξύπνησαν τους υπεύθυνους και εκεί που το περιβάλλον στόλιζαν ακάθια, χόρτα, τριβόλια και περιττώματα παυλικών, ξαφνικά γέμισε ανθισμένες γλάστρες, καντήλια, θυμιατήρια,

κηροπήγια, γυαλισμένα μάρμαρα και καθαρισμένους δρόμους. Μετά απ' αυτά, νάσου ο δέσποτας Ιγνάτιος, να διαβάσει και κανένα τρισάγιο στο μακαριστό Σεραφείμ, όχι γιατί συμπλήρωσε τα 21 χρόνια από την κοίμησή του – σκασίλα του – αλλά γιατί έγραψαν και άλλες εφημερίδες – εκτός από τον ΑΓΩΝΑ – για το χάλι των μητροπολιτικών τάφων και έγινε ρεζίλι. Χάλασε το ίματζ, η εικόνα, το προφίλ του ... καλού, του ενάρετου, του κοινωνικού, του αγαθούλη, που χρόνια τώρα αγωνίζονταν να παρουσιάσει. Έπρεπε να βιαστεί, να αλλάξει την άσχημη εντύπωση που προκάλεσε να διασκεδάσει τη γκάφα και αβλεψία του, καθώς και των παρατρεχάμενων. Αμ' έπος αμ' έργον. Ο επί 21 χρόνια ξεχασμένος τάφος του μακαριστού Σεραφείμ,

ξαφνικά, έλαμψε από καθαριότητα, στολισμό και λιβανωτό.

Αναγνώστης μας που παραβρέθηκε στο χώρο του κοιμητηρίου ερωτά: Γιατί ο κ. Ιγνάτιος διάβασε τρισάγιο μόνο στον τάφο του Σεραφείμ και όχι και στους τάφους των άλλων Μητροπολιτών; Εκείνοι δεν έχουν ανάγκη των δεσποτικών προσευχών ή μήπως δεν τους είδε εξ αιτίας των χρότων;

Και συνεχίζει: Πως τη φωτογραφική μηχανή δεν την ξέχασε ο ακόλουθός του κληρικός για τις απαραίτητες φωτογραφίες που θα έμπαιναν στο Τάλαντο ή θα δίδονταν στις εφημερίδες;

Αναγνώστη μας – το είπαμε και στην αρχή – ο σκοπός ήταν να φανεί, ότι μπορεί ο δεσπότης να αργεί, αλλά δε λησμονεί.

ΛΕΦΤΑ – ΛΕΦΤΑ – ΛΕΦΤΑ

Όταν οι ιερείς της Μητρόπολής μας ακούνε για Ιερατική Σύναξη τρελαίνονται, παθαίνουν σοκ – κατάθλιψη, με αποτέλεσμα αντί να παρακολουθούν τις «πνευματικές παραινήσεις» των περιφερόμενων ομιλητών, αυτοί σκέφτονται πόσα χρήματα θα τους ζητήσει πάλι ο Ιγνάτιος.

Αυτά έπαθαν και στην τελευταία Σύναξη της 16^{ης} Σεπτεμβρίου

που πραγματοποιήθηκε στην κωμόπολη Νίκαια.

Τις ώρες των εργασιών και όταν ο ομιλητής δεσπότης Ιερεμίας Φούντας

– νόθο πνευματικό τέκνο του αγωνιστή Κανπιώτη – ανέπτυσε τις θεωρίες του, **άλλοι είχαν κατεβασμένο το κεφάλι, άλλοι μουρμούριζαν και άλλοι μισοκοιμούνταν.** Τότε μπήκε στην αίθουσα φουργιόζος ο δεσπότης Ιγνάτιος (απουσίαζε μέχρι τότε) και έστρεψε το θέμα στο αγαπημένο του μοτίβο «τα λεφτά». Φαίνεται αλλιώς υπολόγιζε τις τριμηνιαίες εισπράξεις και αλλιώς του βγήκανε. Ξαναμμένους,

λοιπόν, ξέσπασε φωνάζοντας: «Λεφτά – λεφτά! Πρέπει να βρείτε λεφτά! Τις τελευταίες τριμηνίες είναι μειωμένα τα ποσοστά της Μητρόπολης! Θα κάνουν έλεγχο στα παγκάρια! Να αυξήσετε τα ποσά!».

Και το κερασάκι της τούρτας ακολούθησε.

«Σας γνωρίζω ότι θα γίνει στην πόλη μας πανορθόδοξο τριήμερο συνέδριο - και

εννοούσε ότι πρέπει να φροντίσουν για το απαιτούμενο χρήμα. Οι ιερείς τα χάσανε, γιατί δεν

μπορούσαν ακόμη να συνέλθουν οικονομικά, μετά από το χαράσι που τους επιβλήθηκε για τις φιέστες και τα πανηγύρια στη γιορτή προς ... τιμή του αγίου Αχιλλίου.

«Σπάσαν τα τηλέφωνα» του γραφείου μας. «Γράψετε κάτι. Δεν αντέχουμε άλλο. Θα τρελαθούμε. Ο δεσπότης άδειασε τα ταμεία μας. Έχουμε ψάλτες και νεοκόρους απλήρωτους. Αδυνατούμε να συντηρήσουμε τους ναούς. Τώρα, δε θα έχουμε για το χειμώνα ούτε θέρμανση».



Τι κρίμα !

Για πολλοστή φορά ο καθηγητής πανεπιστημίου, δέσποτας Μεγαλούπολης – λιποτάκτης της «Ομολογίας Πίστεως», μπόξέρ και φίλος του δεσπότη της Λάρισας – μας ξάφνιασε με το θέμα που ανέπτυξε σε πρόσφατο τοπικό συνέδριο και ιδιαίτερα με την



παρομοίωση που χρησιμοποίησε. Σχετικά είπε: «(1) **Όσοι μάχονται – αγωνίζονται εναντίον Μητροπολίτη, τον οποίον έστειλε η Ιεραρχία στη Λάρισα ή αλλού, (2) αυτοί είναι οι έγγονοι του Μακράκη**». Ως προς το πρώτο σκέλος θα λέγαμε ότι: Οι αποφάσεις της Ιεραρχίας είναι αποδεκτές **α)** όταν η Ιεραρχία ενεργεί νόμιμα και κανονικά (σύμφωνα με την τάξη των Ιερών Κανόνων) και ασφαλώς δεν αποτελούν προίον μηχανορραφιών, δικτατορικών και ύποπτων συναλλαγών, **β)** όταν οι εκλογές επισκόπων γίνονται δημοκρατικά (ψήφου, κλήρου και λαού) και κατά το κατ' ευδοκίαν θέλημα του Αγίου Πνεύματος και όχι επί τη βάσει ιδιοτελών-κοσμικών συμφερόντων σε βαθμό να πατούν επί πτωμάτων (Λάρισα, Αττική, Θεσσαλιώτιδα...).

Μπορεί να μας βεβαιώσει ο δέσποτας ότι ισχύουν οι θέσεις που αναφέραμε; Φοβούμαστε όχι. Και παρ' όλα αυτά σπεύδει ασμένως,

μόλις τον καλέσουν (;), να καταθέσει την πλανεμένη δεσποτική του ... σοφία, με σκοπό να στηρίξει ένοχους και μοιχεπιβάτες συνεπισκόπους, αποβλέποντας σε μελλοντικές ανταποδώσεις.

Στο δεύτερο σκέλος λέγει ότι, οι αντιδρώντες στους Μητροπολίτες είναι έγγονοι του Μακράκη.

Επ' αυτών θα απαντούσαμε στον «άγιο» Μεγαλούπολης: Εάν αναφέρεται στα «**σιμωνιακά**» - συνήθεια των αναξίων να εξαγοράσουν την δεσποτοποίησή τους, του θυμίζουμε τον Ε. Ροΐδη «... **εις τον μητροπολίτην δηλαδή θέλει προστεθεί και ο μιτροπωλητής**» - είναι τιμή μας, γιατί αυτά πολέμησε ο Μακράκης. Εάν εννοεί κάτι άλλο επιβαρυντικό ... ας ελέγξει τον εαυτόν του. Ξεχνάει, άραγε, πού γαλουχήθηκε τα νεανικά του χρόνια; Δεν θυμάται ότι παρακολουθούσε θρησκευτικές ομιλίες στην αίθουσα του Μακράκη (Αθήνα); Βέβαια δικαιολογείται ... να μη θυμάται για λόγους σκοπιμότητας! Εάν όμως συνεχίσει την ίδια τακτική θα αναγκαστούμε να δημοσιεύσουμε, μεταξύ των άλλων, και ανοικτή επιστολή του Π.Γ. ...

ΑΛΛΟ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ

Δεν πρόλαβε να τελειώσει το πανηγύρι προς τιμή του Αγ. Αχιλλίου – εννοούμε τις φιέστες, τις πασαρέλες με τις πανάκριβες φορεσιές, τη διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, τα λουκούλεια φαγοπότια, την εκμετάλλευση των εορτών των αγίων για αυτοπροβολή και όχι την εκ βαθέων απόδοση τιμής στα ιερά πρόσωπα – και νάσου

απαντώντες ανακοινώσεις στον «τύπο» από τη Μητρόπολη ότι το διήμερο (14-15) Μαΐου του ερχόμενου έτους δε θα γίνουν Μυστήρια (γάμοι, βαπτίσεις ... - δεν μας διευκρινίζουν κηδείες θα γίνουν ή θα αφήσουν άταφους τους νεκρούς;) στους ναούς όλης της μητροπολιτικής περιφέρειας για να συμμετάσχουν όλοι οι ιερείς και αναγκαστικά οι

πιστοί – γιατί αλλιώς πού θα εκκλησιαστούν; – στις θρησκευτικές πανηγυρικές εκδηλώσεις προς ... τιμή του αγ. Αχιλλίου.

Και ρωτάμε: Είναι στα

δε μπορεί ακόμη να αποβάλει το κόμπλεξ της μη αναγνώρισής του από τον πιστό λαό – καθότι μοιχεπιβάτης του θρόνου, κατά την εκκλησιαστική ορολογία – και θέλει να αποδείξει με την αναγκαστική προσέλευση (έμμεση ή άμεση) κληρικών και λαϊκών ότι είναι αποδεκτός από το λαό; Ας γνω-

ρίζει όμως ότι δεν θα πετύχει τίποτε κι αν με τεχνάσματα εμφανίσει πολλούς κομπάρσους. Η συνειδησή του δεν θα βρει ποτέ ανάπαυση όσο κι αν ασκεί τρομοκρατία στους αντιφρονούντας με την εφαρμογή των προσωρινών μέτρων. Και τούτο διότι ο σεβασμός και η εκτίμησή δεν επιβάλλονται αλλά κατακτώνται.

Δεν θα γίνουν μυστήρια 14 και 15 Μαΐου 2011 στην Ι.Μ. Λαρίσης

Για την έγκαιρη ενημέρωση των πιστών, που πρόκειται να τελεστούν γάμοι και βαπτίσεις το Μάιο του ερχόμενου έτους 2011, από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυνησίου ανακοινώνεται ότι δεν θα τελεστούν γάμοι και βαπτίσεις σε κανένα ναό της περιφέρειας της Μητρόπολης το Σάββατο 14 και το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαΐου. Κι αυτό, επειδή είναι η γιορτή του πολυαγίου Λαρίσης Αγίου Αχιλλίου και οι ιερείς θα συμμετέχουν στις θρησκευτικές τελετές.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ

Αμέτι mouχαμέτι θέλετε να καθιερώσετε τον παράνομο και αντικανονικό δεσπότη Λάρισας Ιγνάτιο κάνοντας διάφορα συνέδρια στην πόλη μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αντικανονικό συνέδριο που έγινε στην πόλη μας προ ετών

εξαθλίωσε οικονομικά τους ναούς και χρειάστηκε ολόκληρος χρόνος να συνέλθουν.

Το φεστιβάλ νεολαίας της Ιεράς Συ-



νια εποχή μάλιστα λιπότητας; Σας προειδοποιούμε, ότι πολλοί είναι σε κατάσταση σχιζοφρένειας. Προσέξτε μην έχουμε τίποτα παρατράγοιδα.

Λαμπαδάριος