

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (από την πρώτη σελίδα)

κταθούμε σε λεπτομέρειες, γιατί τη διαλεύκανση της υπόθεσης ανέλαβαν κρατικοί λειτουργοί. Θα περιορισθούμε μόνο στους λόγους που, κατά τη γνώμη μας, οδήγησαν τον π. Εφραίμ σ' αυτή την ανεμοζάλη απ' την οποία δεν γνωρίζουμε πώς θα ξεμπλέξει.

Αυτοί είναι ότι:

1) Δεν τίρησε τους κανόνες του μοναχισμού και τις υποσχέσεις που έδωσε, κατά την προσέλυση του στη μοναχική ζωή, περί ακτημοσύνης, υπακοής, πουχασμού στη μονή της μετανοίας του...

2) Υποτίμησε το διάβολο και τις παγίδες που του έστησε.

3) Υπερεκτίμησε τις προσωπικές του ικανότητες – χαρίσματα του Θεού – (οξυδέρκεια, ρητορικότητα, γλαφυρότητα, θεολογική κατάρτιση, συγγραφικότητα) με αποτέλεσμα να τον προσβάλει ο διάβολος από τα δεξιά, φουσκώνοντας τον εγωισμό του και κάνοντάς του να πιστέψει ότι είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος και ότι θα γίνονταν ο "σωτήρας" του κόσμου. Έτσι σε κάθε πρόσκληση ανεπαρκών μητροπολιτών να συμβάλει στην πνευματική αποτελελάτωση των ποιμνίων τους, γίνονται πρόθυμος αποδέκτης, με αποτέλεσμα να τον βγάλει ο διάβολος από το μοναστήρι και στη συνέχεια να τον χορέψει όπως εκείνος γνωρίζει.



4. Θεώρησε τις προσκλήσεις για ομιλίες σαν ευκαιρία πώλησης των βιβλίων του και αύξησης του γλωσσόκομου. Λίγες, λοιπόν, κολακείες και έπαινοι προς το πρόσωπο του προσκαλούντος μητροπολίτη έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη διαφήμιση των βιβλίων στους ακροατές. "Με ένα σημάρι δύο τρυγόνια". Έτσι το προσχεδιασμένο παζάρι «Θα πω – θα πεις» πετύχαινε, άσκετα αν κατά βάθος άφνε μια πικρή γεύση και βεβαρημένη τη συνείδηση. (;

5. Πίστεψε στην καπασιότητή του, στην ευρύτητα του νου και κυρίως στις οικονομοδιαχειριστικές του ικανότητες με αποτέλεσμα να καταπιεί με κοσμικές μέριμνες, μπίζνες, (αύξηση και βελτίωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Movis, πέραν του επιτρεπόμενου ορίου).

Έτσι ο διάβολος, εφαρμόζοντας τη γνωστήν μέθοδο – το σουβλί, το πάπλωμα και την κουδούνα –, κατάφερε να εκτροχιάσει τον π. Εφραίμ και τέλος να τον αποκαλύψει με τη γνωστά νέα των Μ.Μ.Ε.

Ίσως τα όσα του καταμαρτυρούν να αποδειχθούν αναληπτή. Ας γνωρίζει όμως ότι πολλές φορές «εν άλλοις πταίομεν και εν άλλοις κολακιζόμεθα».

Μη φαντασθείς, αναγνώστη μας, ότι η εμπλοκή αυτή του π. Εφραίμ δεν μας θλίβει. Απεναντίας μας συνέχει και ο πόνος σπαράζει την καρδιά

μας, γιατί τα ολισθήματα τόσο του ίδιου όσο και πολλών Πατριαρχών, μητροπολιτών, ιερέων κ.α. δίνουν αφορμή στους εχθρούς της Εκκλησίας, ακόμη και στα Μ.Μ.Ε. να χαρούν, να βρουν δουλειά και να επιτεθούν κατά της Εκκλησίας.



Εμείς, οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας, φροντίσαμε και του καταστήσαμε γνωστό, ότι ο τρόπος που κινείται και ενεργεί όχι μόνον δεν είναι χριστιανικός, αλλ' απεναντίας επιζήμιος για την Εκκλησία, επιβλαβής για τον εαυτό του και εν γένει ανέντιμος. Το Νοέμβριο του 2000 δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας "ΑΓΩΝΑΣ" πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο: «ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΑΓΙΕ ΗΓΟΥΜΕΝΕ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ;» Και τούτο γιατί, ανταποκρινόμενος ο π. Εφραίμ σε πρόκληση (του δεσπότη αμέσως ή εμμέσως), ήλθε στη Λάρισα ανημέρωτος (;) ή μονομεράς πληροφορημένος, παραμερίζοντας και τη διάθεση να εξετάσει το ιστορικό της αντίθεσής μας προς τον επιχώριο δεσπότη, ώστε να γνωρίσει και την άλλη άποψη, (ήλθε) «αγαλομένω ποδί» γιατί τον κάλεσε ο δεσπότης και μας είπε:

Πρώτον: Να διαγράψουμε όλα τα παλιά (τον άγιο και μαρτυρικό Θεόλογο, το δίκαιο, την αλήθεια, τις παρανομίες του Ιγνατίου, τους τύμους αγώνες μας, την αιματοβαμμένη ιστορία μας, τις 30 και πλέον αθωωτικές αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ του Επισκόπου μας Θεολόγου, τους διωγμούς, τα δικαστήρια στα οποία μας σύρει ο... αφιλοχρήματος και... αγαθός κ. Ιγνάτιος – ζητάει απ' τον καθένα εκ των 33 Αγωνιζόμενων, που έκανε ασφαλιστικά μέτρα, 20.000 ευρώ για να τα κάνει οι στόλες);

Δεύτερον: Να υπακούσουμε σ' αυτόν που «δεν εισήλθε στην αυλή των προβάτων δια της θύρας αλλά ανέβηκε αλλαχόθεν» (Ιωάν. 10, 1).

Μήπως, πάτερ, και στις αγωγές του Ιγνατίου εναντίον των Αγωνιζόμενων έχεις βάλει την... ουρίτσα σου; Πράγμα πολύ πιθανόν.

Πάντως, μη διαμαρτύρεσαι, π. Εφραίμ, διότι, «έσπειρες ανέμους και θερίζεις θύελλες».

Τελειώνοντας, εμείς οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας, παρ' όλα τα όσα έκανες σε βάρος μας παίζοντας το συνήγορο του κ. Ιγνατίου, σου ευχόμαστε έμπρακτη μετάνοια και επάνοδο στην αληθινή μοναχική ζωή.

B.G.

Γράφουν...**1. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ**

Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους για τον αγιασμό, η διεύθυνση μεγάλου σχολικού συγκροτήματος της πόλεως της Λαρίσης πρότεινε και ενήργησε να κληθεί ο Δεσπότης για λόγους μάλλον προβολής και όχι ουσίας. Στο άκουσμα μιας τέτοιας προτάσεως ακαριαία υπήρξε η αντίδραση καθηγητού αγωνιζόμενου Χριστιανού.

Με παρροϊά ο καθηγητής προέβαλε την επιχειρηματολογία του τονιζόντας ότι ο Δεσπότης Λαρίσης κοινά Ιγνάτιος είναι ανεπιθύμητος εις τον αγιασμόν των σχολείων μας για τους εξής λόγους:

α) Διότι είναι αντικανονικός και με βία εγκαταστάθηκε στη Λάρισα.

β) Διότι διώκει τους Χριστιανούς που τον εγκαλούν για την αντικανονικότητά του μαζί με οπαδούς του λαϊκούς και κληρικούς. Επίσης επέστησε την προσοχήν και την ευθύνην στους αρροδίους εκπαιδευτικούς λέγοντας: «Πώς θα παρουσιάσουμε και θα προβάλλουμε ως πρότυπον ενώπιον των μαθητών μας ένα πρόσωπο που δεν είναι άξιον του Αρχιπομένου Ιησού Χριστού και έχει κατασκανδαλίσει την εκκλησία διχάζοντας τον λαό;»

δ) Ακόμα πως θα διασφαλισθεί η ιερότητα της τελετής σε περίπτωση διαμαρτυρίας μαθητών ή παρισταμένων.

Τελικά μπροστά στην οθεναρά δικαιολογημένη αποφασιστικότητα του καθηγητού επελέγει η σύφρων οδός. Τελέστηκε ο αγιασμός δι' ενός σεμνού και σεβαστού ιερέως.

2. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Δυστυχώς ο νέος πρόεδρος του συλλόγου των πολυτεκνών με μερικά μέλη του νέου Δ.Σ., σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε τον Δεσπότη κ. Ιγνάτιο σε εκδήλωσή τους στην πινακοθήκη.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε έντονη διαμαρτυρία των πολυτεκνών αγωνιζόμενων Χριστιανών χαρακτηρίζοντας ανεπιθύμητη, προκλητική και προσβλητική την παρουσία του κ. Ιγνατίου στην εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η έλευσή του.

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια του νέου Δ.Σ. του συλλόγου πολυτεκνών Λαρίσης; Είναι κατευθυνόμενη; Πού αποσκοπεί; -Αγνοείτε κύριοι τον τίμο και αιματηρό αγώνα των 20 συνεχών ειών πλήθους πολυτεκνών οικογενειών για την τίρηση της κανονικότητας και δικαιοσύνης στην εκκλησία;

-Αγνοείτε κύριοι ότι δεκάδες εκ των μελών σας σύρονται χρόνια τώρα στην ποινικά και πολιτικά δικαστήρια από τον Δεσπότη κον Ιγνάτιο ζητώντας τους με αγωγές πολλές χιλιάδες ευρώ;

-Γιατί δεν σεβαστίκατε την σάση και ιστορία των προηγούμενων Δ.Σ. που ουδέποτε του προσκάλεσαν;

-Γιατί δεν σεβαστίκατε τους προηγούμενους προέδρους που εδιώκθησαν από τον Δεσπότη σας και διώκονται ακόμη σήμερον;

-Αυτή είναι η συμπαράστασή μας; Είσι θα προασπιθείτε τα δίκαια των μελών σας προσκυνώντας τους διώκτες τους;

Πληροφορούμεθα ότι πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την παράτησή μας για όσους μετέρχονται τέτοιες μεθοδεύσεις.

Δεν διδαχθήκατε από το γεγονός ότι ο π. Εφραίμ, ο εκλεκτός φίλος του Δεσπότου σας κ. Ιγνατίου, έγινε αιτία παρατήσεως του υπουργού ναυτιλίας και Βουλγαράκη και έπειτα η συνέχεια... με κίνδυνο αναφορής και αυτής της κυβερνήσεως;

Μήπως ο κ. Ιγνάτιος γίνει αιτία να υποστείτε την άγουστα... από την ΓΚΕ ΠΠ

Σκέψεις για το σύμφωνο**«ελεύθερης συμβίωσης»**

<p