



ΑΓΩΝΑΣ

"Ἄλινίζου Τὸν καλὸν αἶδνα Τῆς αἰσθέως" (Α' Τμ. 6,12)



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΕΤΟΣ ΙΑ'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 137 -ΤΙΜΗ: 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΗ: ΛΙΟΛΟΥ 20 & ΛΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1928 ΩΣ ΛΙΑΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ

Η επίσκεψη του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στο ΦΑΝΑΡΙ, [Οικουμενικός Θρόνος], ελπίζαμε, ότι θα άνοιγε μιά νέα εποχή στις σχέσεις των δύο αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, που εδώ και χρόνια, ως μη σφειλε, δοκιμάζονται, θα έφερνε τα αναμενόμενα αποτελέσματα αγάπης και ειρήνης, και δεν θα ήταν, όπως και οι τόσες άλλες επισκέψεις, «προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις».

Και δεν ήταν διόλου δύσκολο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις των δύο αδελφών Εκκλησιών, και μάλιστα «άπαξ διαπαντός», αρκεί να εφαρμόζοντο προς τούτο, επακριβώς, οι διατάξεις της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, οι λίαν σαφείς και κατηγορηματικές διατάξεις των Θείων και Ιερών Αποστολικών, Συνοδικών και Πατερικών Κανόνων, και τα Εθνικά μας δικαιώματα.

ΔΗΛΑΔΗ: Να αποδοθούν, στην **Αυτοκέφαλη** αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος και στην Ελληνικό Κράτος, δια ακριβώς τους ανήκει από έποφη, Εκκλησιολογίας, Θείων και Ιερών Κανόνων, και Εθνικών Δικαίων.

Όταν, δικαιωματικά, από Κανονικής, Εκκλησιολογικής, και Εθνικής πλευράς, χορηγείται, υποχρεωτικώς, το Αυτοκέφαλον σε μια Εκκλησία Εθνους, δεν χορηγείται τούτο υπό αίρεση, και **πετσοκομένο**, [άκου λέει επιτροπικώς!!], με διοικητικούς και πνευματικούς περιορισμούς, αλλά απόφιο και με το αναφάρετο Εκκλησιολογικό και Κανονικό διοικητικό δικαίωμα της πνευματικής και διοικητικής εκκλησιαστικής εξουσίας της Εκκλησίας αυτής, που να εξικνεύται σε όλο το γεωγραφικό μήκος και το πλάτος του έθνους αυτού, που περικλείεται με διεθνώς ανεγνωρισμένα σύνορα. Οι Ιεροί Κανόνες στην περίπτωση αυτή είναι λίαν σαφείς και κατηγορηματικοί: «... εἰ δὲ καὶ τις εκ βασιλικής εξουσίας εκανίσθη πόλις, ἡ αὐθίς καὶ νισθεῖν, τοις πολιτικοίς καὶ δημοσίοις τύποις, καὶ τῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 3

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ολα τα Μ.Μ.Ε. τον τελευταίο καιρό, με ένα πρόσωπο ασχολούνται, τον π. Εφραίμ, πηγούμενο της Ι.Μ. Βατοπεδίου.

Κι αν ο λόγος ήταν πνευματικός, θα λέγαμε «δόξα σοι ο Θεός», που απ' το Περιβόλι της Παναγίας – το Άγιον Όρος – βγήκε ένας άνθρωπος να δοξάσει το Χριστό μας, την Εκκλησία μας και να τιμήσει τον μοναχισμό. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη κάτιτέτοιο. Το θέμα αφορά γάινα πράγματα, χρήματα, καταθέσεις, αγοροπωλησίες, συναλλαγές με υπουργούς και κόμιμα, πράγματα που πολύ απέχουν απ' το να αποτελούν ακτημοσύνη, στοιχείο βασικό για τη ζωή του μοναχού.

Και δε θα λέγαμε ότι οι μοναχοί δεν έχουν ανάγκη των υλικών αγαθών, μια που φέρουν κι αυτοί σώμα. Συνεπώς το θέμα περιορίζεται στο αν γίνεται χρήση των υλικών αγαθών ή κατάχρηση. Ιδιαίτερα δε όταν αφορά τον μοναχό, το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Οι απαιτήσεις αυξάνουν, ο πίχνης ανεβαίνει ψηλότερα γιατί ο μοναχός δεν κάνει... αθλητισμό (πνευματικό) αλλά πρωταθλητισμό. Το μοναστήρι αποτελεί γι' αυτόν το Α και το Ω. Μέσα σ' αυτό, στην άλλη παλαίστρα, θα αγρυπνήσει, θα κοπιάσει, θα ταπεινωθεί, θα αποβάλει το δικό του θέλημα και θα ασκήσει τον εαυτό του στην υποστεία, στην εγκράτεια και την κοπή του κοσμικού φρονήματος.

Ο Απόστολος Παύλος δίνει το στίγμα, τη

χρυσή τομή, την οποία πρέπει να ακολουθεί ο κάθε χριστιανός και ιδιαίτερα ο μοναχός, ο οποίος έφυγε από τον κόσμο γι' αυτήν ακριβώς τη στέρπη και άσκηση, λέγοντας: «έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθούμεθα. Οι δε βουλόμενοι πλούτειν εμπίπουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοίπους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν» (Α' Τμ. 6, 8-9).

Στη λέξη «διατροφές» περιλαμβάνεται ό,τι φαγώσιμο, αναγκαίο τόσο για τους ίδιους όσο και τη φιλοξενία των προσκυνητών.

Με τη λέξη «σκεπάσματα» εννοεί αφενός τον ρουχισμό και αφετέρου κάθε κτίσμα απαραίτητο για τη στέγαση και τη διευκόλυνση της ζωής (μοναχικής) και φιλοξενίας. Ακόμη περιλαμβάνει και τη συντήρηση των κτιρίων και την ύπαρξη χρηματικού ποσού για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων αναγκών.

Πέραν, λοιπόν, της στοιχειώδους προνοίας – την οποία κι αυτήν αρνείται ο αληθινός μοναχός διότι ανέλαβε η Παναγία να προστατεύει και συντηρεί αυτόν που θα προσέλθει να μονάσει στο Περιβόλι της – καμία άλλη συσσώρευση υλικών αγαθών δεν δικαιολογείται σ' όλους μας και ιδιαίτερα στο μοναχό (όρα παραβολήν άφρονος πλουσίου).

Με την περίπτωση δε του π. Εφραίμ, που ομολογούμενως σκανδάλισε τον κόσμο, δε θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα ούτε θα επενδύει σελ. 2

ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΜΙΛΗΣΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Στη συνάντησή του με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στην προσφώνηση του μίλωσε για την ανάγκη ενώσεως των εκκλησιών, χωρίς και να ορίσει, ποίες είναι επακριβώς αυτές οι εκκλησίες; Αγνοεί άραγε, ο Οικουμενικός, ότι «Κύριος ο Θεός ενανθρώπισε», όχι για να ιδρύσει εκκλησίες, αλλά να καταλύσει τις ψευδοθρησκείες του Σατανά, και να ιδρύσει ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ (= Την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολική Εκκλησίαν).

Οφείλει λοιπόν ο Οικουμενικός μας, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, και να μας μιλήσει ευθέως και λίαν σαφώς, πριν μας ξαναεπισκεφθεί μια και άνοιξε ο ίδιος το θέμα, ποίες εκκλησίες εννοεί, τις ομόφρονες (= Ομόδοξες - Ορθόδοξες), ή «τη σάρα και τη μάρα» της Καμπέρας της Αυστραλίας, του παναιρεσάρχη αλλόκοτου παπικού δικέρου τέρατος της Ρώμης, και του «κακού συναπαντήματος» του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών». Οφείλει, συνεπώς, να μας δηλώσει ευθαρσώς ο Οικουμενικός, τί εννοεί επακριβώς, όταν μιλάει για ένωση των εκκλησιών, γιατί οι Έλληνες είναι και παραμένουν εσσεί ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, εδραίοι «τοις Ορθοδόξοις δόγμασι Εκείνου», των Αγίων Αποστόλων, και των επτά Οικουμενικών Συνόδων των θεοφόρων Πατέρων».

πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ, Θεολόγος - Εκκλησιαστικές Συνήγορος πρ/δρος Ορθοδόξου Εφημ/κού Κλήρου Ελλάδος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφημερίδα μας βρίσκεται στο 120 χρόνο της κυκλοφορίας, με την βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, τις μεσιτίες του Οσίου Θεολόγου, τις δικές σας προσευχές και την βοήθεια σας. Ο αριθμός των φύλλων που κυκλοφορούν διπλασιάστηκε φθάνοντας σήμερα στις 10.000. Υπάρχει μεγάλον ζήτηση τόσο από τους εντός της Ελλάδος αναγνώστες μας, όσο και από τους του εξωτερικού. Όπως γνωρίζετε τα ταχυδρομικά είναι δυσβάστακτα, γι' αυτό γνωρίζουμε στους φίλους μας, ιδιαίτερα του εξωτερικού, ότι η εφημερίδα μας είναι στο διαδίκτυο και μπορούν να την διαβάζουν από εκεί. Η διεύθυνση (internet) είναι:

www.agonas.org