

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ



**Υποκριτά!! Θα πει ο Κύριος,** εγώ λειτουργό των κατάστοι στην Μπιρόπολη Λάρισας, και ποιος είσαι εσύ, Ιγνάπε, που παρεμβαίνεις και ματαιώνεις το έργο μου; **Υποκριτά!! Θα πει ο Κύριος,** χωρίς έμπρακτη μετάνοια, τί το ήθελες το τρισάγιο; (Μετάνοια σημαίνει: αφάνεις το φωτογράφο σου στον τάφο του θεολόγου και φεύγεις.)

## Μας ξάφνιασαν πάλι!!

Πήραν παγανιά τους δρόμους. Δεν άφοσαν έκθεση αυτοκινήτων και αντιπροσωπεία για αντιπροσωπεία που να μην επισκεφθούν ζητώντας να χαρίσουν στην Μπιρόπολη κάποιο αυτοκίνητο για να μπει σε λαχειοφόρο. Τις εισπράξεις θα διέθεταν για το Καρέρούν.

Αλλήδεια, αδελφοί, επιτρέπεται από το Ευαγγέλιο και τους ιερούς Κανόνες να γίνονται λαχειοφόροι από την εκκλησία; Μάπως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; Κι αν είναι έτσι, δεν πάίζετε τουλάχιστον κανένα Τ ζ ό κ ε ρ , μια που εκείνη την εποχή ήταν άγνωστο και δεν είχε συμπεριληφθεί η απαγόρευσή του στους Κανόνες!!



Αλλήδεια, η επίσκεψή του στη Λάρισα πόσο στοίχισε στο δίμο, στην νομαρχία και την Περιφέρεια; Δεν γράφτηκε τίποτε στον τύπο. Μάπως αυτά δεν πρέπει να τα μαθαίνει ο λαός, για να μην αγανακτεί, επειδή στο δικό του ζωνάρι ανοίγει συνεχώς τρύπες μακραίνοντας τη διάμετρό του, ενώ οι συνδαιωμόνες το ξεσφίγγουν για να ευφρανθούν ένι περισσότερον;

## Αδελφοί, φθάνει πια!!!

Mas καταγγέλλουν ότι νέο χαράτσι αρχισε να επιβάλλεται στους ναούς για την ανιμετώπιση των εξόδων που προκάλεσε η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Λάρισα.

Ο επιμερισμός, όμως μας πληροφορούν, καταλογίζει σε άλλους ναούς 4.000 ευρώ και σε άλλους 1.000 ευρώ. Στους ναούς των χωριών 300 με 500 ευρώ. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι κάποιοι μεγάλοι ναοί, με πολλά έσοδα, «θα πληρώσουν το μάρμαρο» (έως... 10.000 ευρώ).

Μπορεί, αλλήδεια, τόσο μεγάλα ποσά να συγκεντρώνονται, για παράδειγμα, από ένα διάκονο; Μεγάλε μας Πατριάρχη, ήρθες στη Λάρισα για να ευλογήσεις ή να κάνεις τους ναούς να γογγύσουν; (εάν είναι αληθινά όσα μας καταγγέλλουν).

Για το ορφανοτροφείο, που ο «Άρβων της εκκλησίας» καθημερινά δημοσιεύει την προτροπή «δώστε και δώστε», θα αναφερθούμε προσεχώς.

Ο ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

**25 Μαρτίου 1993:** Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ στην εξέδρα των επισήμων παρακολουθεί την παρέλαση παρουσία των εκπροσώπων της τότε Κυβέρνησης κ. Θ. Αναγνωστόπουλου, Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ε. Μεϊμαράκη (σ.σ. Άραγε, η πρόσφατη παρουσία του τελευταίου στη Λάρισα κατά τη γιορτή του Αγίου Αχιλλίου, συνοδεύοντας τον αρχιοικουμενιστή Πατριάρχη ήταν τυχαία; Προσέξτε τη στάση και το ύφος του κ. Υφυπουργού στη φωτογραφία, πώς προσπαθεί να αποφύγει το φωτογραφικό φακό, «ίνα μη μιανθή»...)

της Λάρισας ήταν ο μακαριστός ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ως μηδέποτε απομακρυνθείσες σύμφωνα με 30 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας). **Αληθινό δε ντοκουμέντο αποτελεί η δημοσιεύμενη φωτογραφία της παρέλασης.** Αποτελεί πρώτης τάξεως



απάντηση στον αναληθή ισχυρισμό του κ. Ιγνατίου περί διαδοχής του κ. Δημητρίου.

(σ.σ. Άραγε, αυτός ο σκόπιμος και αναληθής ισχυρισμός δεν αποτελεί ποινικό αδικήμα, δηλαδή «απάτη επί δικαστηρίω»; Δεδομένου ότι οι κ.κ. Δικαστές, που μελετούν τη δικογραφία, δεν είναι υποχρεωμένοι, αν φυσικά το σκεφτούν, να ανατρέξουν 15 χρόνια πίσω, για μα ψάξουν για την αλήθεια. Ασφαλώς, εκλαμβάνουν τους ισχυρισμούς του κ. Ιγνατίου ως αξιόπιστους και αληθείς.)

## ΑΝΗΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!!

## ΣΠΕΡΒΑΤΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

### Ακατ·ανόπτα.

Ο "ΑΓΩΝΑΣ" των Λαρισαίων γράφει για μητροπολίτη ότι έχει περισσότερες από 100 αρχιερατικές στολές. Που μαζί με μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, κλπ αξεσουάρ της δεσποτικής γκαρντάρμπομπας υπολογίζονται να αντιστοιχούν σε ποσό μεγαλύτερο των 600 χιλιάδων ευρώ. Εδώ πια δε μιλούμε για μέτρο, αλλά για άμετρο παραλογισμό. Το να έχει κάποιος κληρικός δυο-τρεις στολές, είναι κατανοτό. Έτσι ώστε να μη φοράει τα ίδια και τα ίδια και τον βαριέται ο κόσμος. Παρότι υπήρξαν αρχιερείς, που είχαν μία και μοναδική στολή. Και δεν υπερούσαν σε τίποτε των εκατόστολων συναδέλφων τους. Αντίθετα μάλιστα. Μπορεί και να το γελοιοποιούν... Εγώ δεν θα σου δωρίσω τίποτε. Θα σου θυμίσω απλά μια σκέψη του Απόστολου Παύλου: Ντύσου το Χριστό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτή τη σκέψη μην την κάμεις ένα ακόμη εγκόλπιο, που θα το κρεμάσεις στο στήθος σου. Άλλα κλείσι' τη μες στην καρδιά σου. Και τότε θα νοιώσεις όλο το μεγαλείο της αρχιερωσύνης. Και αυτά να τα πει, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μητροπολίτη. Άλλα και σ' όλους τους άλλους. Δίνοντας βέβαια πρώτος αυτός το καλό παράδειγμα. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχουν με το Χριστό τα αυτοκρατορικά στέμματα; Και τα σκήπτρα της εξουσίας; Όταν ο Χριστός καταδίκασε κάθε μορφή εξουσιαστικής και κυριαρχικής στο προσεχές φύλλο

μήκη της Γης. Στο όνομα κάποιων άδικων, κλεφτάδικων και ληστάδικων νόμων!

Δε μοιάζει, στην περίπτωση αυτή ο μητροπολίτης με τον πλούσιο, που «ενεδιύσκετο πορφύραν και βύσσον ευφρανόμενος καθ' ημέραν λαμπρώς!» Και είναι ακατανόπτο εξάλλου, που ο πατριάρχης, στον εξωφρενικό αυτόν πλούτο, έρχεται να προσθέτει και ο πατέρας; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων! Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακούσουν αυτά, που φωνάζουν και οι πέτρες; Για να πουν στους άλλους: Αδελφοί δεν πάει άλλο!

Τέρμα σε όλα αυτά τα καραγκιοζίλικια: Τέρμα στις μίτρες. Τέρμα στις πατερίτσες. Τέρμα στους αυτοκρατορικούς μανδύες με τις κροκοδειλούρες. Όλη η ανατροπή εξαρτάται στην ειρωνεία όλων των άλλων!

Κι αν όχι ο Πατριάρχης; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, που να μπορούν ν' ακ