

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ... (από την πρώτη σελίδα)

κόσμο και τα του κόσμου, και ευρισκομένους «**εν υπακοή, εφ' όρους ζωής**» υπό τον Ηγούμενον, απλούς Μοναχούς.

Δηλαδή, μιλάμε για δύο Χριστιανικές πολιτείες **εκ διαιρέτρου αντίθετες.** α') **Την απόκοσμην Μοναστικήν** πολιτεία υπό τον Ηγούμενον της, και β') **Την κοσμικήν** πολιτεία υπό τον Επίσκοπον με το έγγαμο Τίμιον Πρεσβυτέριον, την εν Χριστώ Διακονία, και το πλήθος (= τους πιστούς).

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί με έμφαση, ότι η **Ιερωσύνη είναι Μία, Και** ο Επίσκοπος, και ο Πρεσβύτερος, **Ιερωσύνη έχουν.** Δεν υπάρχουν πολλές Ιερωσύνες, αλλά **ΜΙΑ**, με την διαφορά, ότι για να εκφράσει την Ιερωσύνη του ο Διάκονος, και την Αρχιερωσύνη του ο Επίσκοπος, θα πρέπει: Ο μεν **Διάκονος** να ίσταται απαραιτήτως δίπλα στον Πρεσβύτερο ή τον Επίσκοπο, και ο **Επίσκοπος** για να εκφράσει την Αρχιερωσύνη του, οφείλει, υποχρεωτικά, να περιστοιχίζεται από το έγγαμο «Τίμιον Πρεσβυτέριον» της Εκκλησίας (= τους Ιερείς). Μόνον έτοι εκφράζουν, οι δύο αυτοί Κληρικοί, την Ιερωσύνη τους ενώπιον του πλήθους. Ο Διάκονος από μόνος του τίποτε δεν μπορεί να επιτελέσει στην Εκκλησία. Και ο Επίσκοπος, χωρίς τον Πρεσβύτερο δίπλα του δεν μπορεί, να εκφραστεί ως Αρχιερέας, κατά την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και των διαιρόρων Ιεροτελεστιών, και ακόμη χωρίς τον Ιερέα, ούτε να ιερουργήσει μπορεί, ούτε να διοικήσει, ούτε και να δικάσει. Και, συγκεκριμένα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει **έγγαμος Ιερέας** δίπλα του, δεν μπορεί ποτέ να εκφραστεί και να πραγματώσει το Χριστό στην Εκκλησία ως Αρχιερέας, αλλά ως Πρεσβύτερος, γιατί ακριβώς **η Ιερωσύνη, στην Ορθόδοξην Εκκλησία, είναι Μία.**

Τούτων δεδομένων, στις **15-5-2008**, στις εορταστικές εκδηλώσεις εις μνήμην του Αγίου Αχίλλειου στην Λάρισα, κατά τη τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν επειράπτη [από τον κ. Βαρθολομαίο, ή τον οικείο Επίσκοπο;], να παραστούν έγγαμοι Ιερείς, ώστε να δώσουν τη Εκκλησιολογικό δικαίωμα στον κ. Βαρθολομαίο, να εκφραστεί, και να πραγματώσει, ως Αρχιερέας, το Χριστό «**εν τη Εκκλησίᾳ ορατός**», αλλά προημήτηκε να μετατραπεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Αχίλλειου σε Μονή «**εν τω κόσμῳ!!**», όπου και τελέστηκε μεν το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι όμως από Αρχιερέα, αλλά από Ηγούμενο Μονής, γιατί δεν υπήρχαν δίπλα του οι κοσμικοί έγγαμοι Πρεσβύτεροι (= Προεστώτες και Ηγήτορες των Εκκλησιών), αλλά περιεβάλλετο μόνον από υποβαθμισμένους Μητροπολίτες και από **επίσκοπους** Ιερομόναχους. Έτοι ο κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ενώ **ξεκίνησε και τον περίμεναν στην Λάρισα ως Οικουμενικόν**, τους παρουσιάστη-

κε ως ένας απλός ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Μονής. Γραφικό και Κανονικό έγκλημα. Άκρας δεσμοτιμός, εκκλησιαστικός παραλογισμός, και αυστοσία. Σχέτος Βαρβαρισμός επί της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας. Θεομίστη παπική ποδοπάτηση των πάντων, και εμφάνιση στην Εκκλησία ενός Θεού «ακαταστατίας!! ΟΜΩΣ, ο Θεός που πιστεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, «ου γαρ έστιν ακαταστασίας, αλλά ειρήνης». Μπροστά στην άκρα αυτή αυστοσία, και του βαρβαρισμού επί των πάντων, ωχριούν και αυτοί ακόμη, οι περιώνυμοι για την βαρβαρισμό τους, Σαβρομάτες.

Αποφράδα, λοιπόν, ημέρα **η 15 Μαΐου 2008** για την Ορθοδοξία, την Εκκλησιολογία, την Κανονική Τάξη, και τον έγγαμον Εφημεριακό Κλήρον. **Αυτό τον Κλήρο που του έχει τάξει η Εκκλησία του Χριστού, να αγάπει και να σώζει τον κόσμο. Άλλα και αποφράδα ημέρα γενικώς και για την Ορθόδοξην Εκκλησία του Χριστού «ην περιεποίησα δια του αἵματος του ιδίου».** Η πόλη της Λάρισας, δυστυχώς, την ημέρα του εορτασμού της προστάτου της Αγίου Αχίλλειου, έζησε ημέρες εμφάνισης **ωμής παπικής νοοτροπίας, έναντι Μητροπολιτών, Κανονικές Τάξεως, και του έγγαμου Τίμιου Πρεσβυτερίου.** Και εδώ επαληθύεται η σοφία του λαού, «**πρθαν τα ἄγρια, για να διώξουν τα ήμερα**».

ΟΛΑ αυτά τα τραγικά Εκκλησιολογικά και άλλα απαράδεκτα φαινόμενα εντός της Εκκλησίας του πράου και ταπεινού Ιησού, είναι, ίσως, «**σημεία των καιρών**», που σημαίνει, ότι **«η Βασιλεία του Θεού μας σημαδεύει».** Λοιπόν, **ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΑΙ**, «**ότι, ώρα ου δοκείτε, ο υιός του ανθρώπου έρχεται... Ερχου Κύριε.** Η σωτήρια πίστη που μας άφησες, για να οώζεται ο κόσμος, πετσοκόβεται, δοκιμάζεται αγρίως, ή και αγνοείται, ακόμη δε» και το **τραγικότερον**, παραποιείται από υπερφίαλους και επιλήσμονες της αποστολής τους «**κακούς ποιμένες... οίνες ορεγόμενοι απεπλανάθησαν από την πίστεως**». **Κινδυνεύει**, η ΟΡΘΟΔΟΞΗ πίστη μας, να κατανίσει περίγελος των εθνών, «**θέατρον τω κόσμω και αγγέλοις και ανθρώποις**». Μην επιτρέψεις, Κύριε, να γίνει πράξη η άγια επιφύλαξή Σου για την Ορθόδοξην και σώζουσα πίστη που μας χάρισες, και ταυτόχρονα μας προειδοποίησες καθιστώντας μας προσεκτικούς για την τύχη της, «... πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρίσει την πίστη επί της γης».

Μην το επιτρέψεις αυτό, Κύριε, γιατί κάτι τέτοιο ήδη προμηνύεται, σαφώς, ότι θα συμβεί. Άλλα, «**έρχου, ναι, έρχου Κύριε Ιησού**», πριν βυθιστούμε, «**εις όλεθρον και απώλειαν**». [Α' Τιμ. 6,3-10.]

πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Θεολόγος - Εκκλησιαστικός Συνήγορος
πρ/δρος Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος

ΛΑΡΙΣΑ (από την πρώτη σελίδα)

άλλους βεβαίως καλούς Επισκόπους, από τις συνειδήσεις των πιστών.

Τρεις μητροφόροι κατέλαβαν το θρόνο του Θεολόγου. Και οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ευσεβείς της Λαρίσης. Ο ένας από τους τρεις, επειδή δεν τον «οπίκωνε» ο τόπος της Λαρίσης, μετατέθηκε. Ο άλλος έφυγε ενωρίς για την αιωνιότητα, για να λογοδοτήσει στον Αιώνιο. Και ο τρίτος, ο Ιγνάτιος Λάπας, κάθεται ακόμη επάνω στο θρόνο του Θεολόγου, αλλά δεν αισθάνεται ανέτως και ευχαρίστως. Κάθεται επάνω σε καρφί και σε αναμμένα κάρβουνα. Οι ευσεβείς και μαχητικοί Λαρισαίοι πολεμούν ανενδότως τον αδίστακτο μητροφόρο, που πάιπος στο πώμα του αδελφού του, για ν' ανεβεί στο θρόνο του. Οι ευσεβείς και μαχητικοί Λαρισαίοι πολεμούν αδιαλείπτως τον, κατά τους Πατέρες, μοιχευόμενον του θρόνου.

Προξενεί ιδιαίτερη και πολύ έντονη εντύπωση στους συνειδητούς χριστιανούς, αλλά και σε κοσμικούς ακόμη, ότι οι αγωνισταίς χριστιανοί της Λαρίσης δεν αγωνίζονται υπέρ του Θεολόγου μόνον όταν ζούσε, αλλ' αγωνίζονται και μετά την εκδημία του προς τον Κύριο. Μερικοί λένε: Αφού απέθανε ο Θεολόγος, ας πάντη η πολεμική κατά του



διαδόχου του. Άλλ' αυτή η θέση δεν είναι ορθή. Οι αγωνισταίς χριστιανοί της Λαρίσης ορθώς έδωσαν και δίνουν τη μάχη για το πρόσωπο του αδίκου εκθρονισθέντος Μητροπολίτη Θεολόγου. Η μάχη για το άξιο αυτό πρόσωπο δεν είνε προσωπολατρία, αλλά ζήτημα δικαιοσύνης. Οποιος δεν υποστηρίζει το δίκαιο αδικούμενου ανθρώπου, **λέγει ο άγιος Νικόδημος** ο αγιορείτης, **δεν πρέπει ν' ανοίγη το στόμα του και να κοινωνή**. Αυτός δε ο λόγος του αγίου Νικόδημου ισχύει περισσότερο στην Μητροπολίτη Ιγνατίου Λάπα αδιαλείπτως και ανενδότως, και είνε άξιοι υμίν και θαυματού.

Λικαίως, δικαιούται οι μαχητικοί χριστιανοί της Λαρίσης αγωνίζονται κατά του Μητροπολίτη Ιγνατίου Λάπα αδιαλείπτως και ανενδότως, και είνε άξιοι υμίν και θαυματού. Και ένας απ' αυτούς αξίζει περισσότερο από τη λεγόμενη Μείζονα και Υπερτελέ Σύνοδο του κ. Βαρθολομαίου.

Άλλα μερικοί Λαρισαίοι, οι οποίοι άλλοτε αγωνίσθηκαν, κατόπιν υπέστειλαν τη σημαία του αγώνος και έγιναν ριψάσπιδες. Θλιβερό, θλιβερότατο γεγονός. Υπενθυμίζει τον Δημήτριο, ο οποίος εγκατέλειψε τον Παύλο «αγαπήσας τον νυν αιώνα» (Β' Τιμ. 4:10). Λυπούνται γι' αυτούς οι αγωνισταίς αδελφοί τους. Λυπούμεθα όλοι οι πιστοί. Λυπείται ο νεοφανής άγιος πατέρης Βησσαρίων στην αιωνιότητα, ο οποίος δι' επιτολής του είχε ταχθί υπέρ του εκκλησιαστικού αγώνος των Λαρισαίων. Λυπούνται όλοι οι άγιοι και οι μάρτυρες στην αιωνιότητα. Λυπείται το Πνεύμα του Άγιο, ο οποίο ερψυχώνει την Εκκλησία και «όλον συγκροτεῖ τον θεομό της Εκκλησίας». Άλλ' η λιποταξία μερικών από τον εκκλησιαστικό αγώνα, τον ευγενέστερο όλων των αγώνων, κάνει τους συνειδητούς χριστιανούς να εκτιμούν ακόμη περισσότερο τους σταθερούς αγωνιστάς, οι οποίοι σύνθημα τους έχουν το θεόπνευστο λόγο, «Εως του θα-νάτου αγώνισαι περί της αληθείας, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» (Σοφ. Σειρ. 4:28).

περιοδικό ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ