



ΜΗΝΙΑΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΕΤΟΣ ΙΑ'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134 -ΤΙΜΗ: 0,015 ευρώ  
ΔΙΕΥΘΥΝΗ: ΔΙΟΛΟΥ 20 & ΛΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ.ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
23-6-2008

## ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

### ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ

Βαριά μοιφή, εμφέως πλην σαφώς, επέριψε στο Ιερατείο της Ελλαδικής Εκκλησίας "του φτωχού Ναζωραίου, που δεν είχε που την κεφαλήν κλίνη", η επιβολή από την καθήμενη Δικαιοσύνη της "κεφαλικής ποινής" εξαιτούς φυλακίσεως και του εγκλεισμού στη φυλακή σε Μητροπολίτη για παρανομη απόσπαση δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών από Ιερό Προσκύνημα της Μητρόπολεως του. **Τί άλλο θα επιτρέψεις να δούμε. Χριστέ μου!**

Επειδή ή βαριά αυτή σκιά δυνατόν να έχει περαιτέρω προεκτάσεις με δυσάρεστες και ανεξέλεγκτες εξελίξεις σε βάρος της "Μίας, Αγίας, Καθολικής, και Αποστολικής Εκκλησίας" ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΣΚΕ), κάνει έκκλησην προς την Αγία και Ιερά Σύνοδο και παρακαλεί, υιικώς, όπως, για την πάταξη από την Εκκλησία του Χριστού τοιούτων απαράδεκτων φαινομένων από επιλήσμονες της αποστολής τους Ιερωμένους, αντιδράσει πάραυτα, ξεκαθαρίζοντας το έδαφος γύρω της, άλλα και τη θέση της έναντι του πιστού λαού του Θεού. Οφείλει να πράξει τούτο η Ιερά Σύνοδος, κατά την επικείμενη έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας, ή και με άλλη Συνοδική Πράξη, να καταδικάσει, απερίφραστα, τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα πλουτισμού ασύδοτων Μητροπολιτών, και να ζητήσει από την καθήμενη Δικαιοσύνη την επέκταση του οικονομικού ελέγχου, και του "**πόθεν έσχες**", εντός και εκτός της Ελλάδος, σε όλους τους Μητροπολίτες, και αυτό να επεκταθεί και στο άμεσο συγγενειακό τους περιβάλλον, και των στενών τους συνεργατών, ακόμη δε και στο περιβάλλον των Μητροπολιτών, που έχουν αποβιώσει πρόσφατα και υπάρχουν υπόνοιες πλουτισμού του περιβάλλοντός τους. Με τον τρόπον αυτό, προσέτι, η Ιερά Σύνοδος, θα καταδικάσει έμπρακτα, και "**τον θανάσιμον θησαυρισμόν, θησαυρών επί της γης**". Μόνον έτοι θα χυθεί άπλετο φως στην όλη υπόθεσην και θα απαλλαγή το Ιερατείο από τη βαριά μοιφή της ως άνω "**Κεφαλικής ποινής**" της καθήμενης Δικαιοσύνης σε βάρος Ιερωμένου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,  
πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ,  
Θεολόγος - Εκκλησιαστικός Συνήγορος.

## «ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΑΠΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ

«... ουκ ιβουλίθη συνιέναι»

**Λ**εν πέρασε 1 ½ μήνας από την ταραχώδη πανήγυρη του Πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, λόγω της μυστηριώδους και προκλητικής παρουσίας του αρχιοκουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και αυτή τη φορά «ξαναχτύπησε» στην καρδιά των αιρέσεων και της πλάνης, στο Βατικανό! Μ' αυτή την αχαρακτήριση ενέργεια του απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι αδιστάκτος, σκληρός και αποφασισμένος να προχωρήσει στην «άνευ όρων και ορίων» ψευτοένωση των «Εκκλησιών».

Καθόλου δεν προβληματίστηκε από τη γενναία και ομολογιακή αποδοκιμασία που του έγινε στη Λάρισα (όπως πληροφορηθήκαμε και στην Αθήνα), ούτε συγκλονίστηκε από τα συνθήματα και κυρίως το «**Είσαι Αιρεσιάρχης και οχι Πατριάρχης**». Φυσικά, δεν... συγκινήθηκε και από τα κλαψιάρικα και επίμονα, αχαρακτήριστα «μείνον μεθ' πρών» του κ. Ιγνατίου!

Ανύ, λοιπόν, να συνέλθει και να μετανοήσει, σκλήρυνε ακόμη περισσότερο τη στάση του και αποφάσισε να πάει στο Βατικανό να συμπροσευχθεί και να ασπασθεί το «θηρίο», τον πάπα Βενέδικτο. Φαίνεται ότι αρέσκεται και πιστεύεται από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του πλήθους, των κοσμικών, κατά κανόνα, ανθρώπων όπως στη Λάρισα ή των αιρετικών παπικών του εκκλησιάσματος της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και των εκτός αυτής ευρισκομένων.

Για όσους από τους αναγνώστες μας δεν ενημερώθηκαν για τη νέα πρόκληση του Οικουμενιστή Πατριάρχη, τους πληροφορούμε ότι την 29η τρέχοντος μηνός Ιουνίου, μέρα της γιορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πήγε με τη συνοδεία του στο Βατικανό, για να συνεορτάσει με τον «αδελφό» του Βενέδικτο τη θρηνική γιορτή στην μνήμη των Αποστόλων.

Κι εκεί, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, τα «έδωσε όλα» (συμπροσευχές, εναγκαλισμοί, αγαπολογία χωρίς την Αλήθεια κ.λπ.), εκτός βέβαια από το κοινό ποτήριο (θα έρθει η σειρά και γι' αυτό!). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έστειλαν και το καθιερωμένο πλέον φίλνυμα ενόπλης των εκκλησιών» με το παραπλαντικό, δικής τους ερμηνείας, σύνθημα προς το λαό ότι «η γιορτή των Πρωτοκορυφαίων συμβολίζει την ενότητα των Εκκλησιών» (!!), φυσικά υπό παπικές προϋποθέσεις, δηλαδή εν απουσίᾳ της «ενότητας της Πίστεως και της Κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος», όπως πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η «**Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική**».

Βλέπετε, αγαπητοί μας αδελφοί! Πρόκειται για την πλήρη επιβεβαίωση της αιρετικής ομολογίας περί των ψευδοεκκλησιών, παπικών τε και προτεσταντών.

Εμάς, βέβαια, τους αγωνιζομένους της Λάρισας, δε μας αιφνίδιασε η κατάπτωση αυτή ενέργειά του να μεταβεί στον Πάπα. Τα γεγονότα του Αγίου Αχιλλίου τον ανάγκασαν να αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό και τις πονηρές προθέσεις του. Ούτε περιμέναμε να δικαιωθούμε και να αλλάξει στάση έναντι της διαμαρτυρίας μας. Εμείς πράξαμε το καθήκον μας έναντι του Θεού και της

δογματικής μας συνείδησης.

Μας αποκαλούν φονταμενταλιστές, φανατικούς και συντριπτικούς. Δεν μας απασχολεί!!! Τα μηνύματα εξάλλου που πήραμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε, είτε από δημοσιεύματα του θρησκευτικού τύπου από κορυφαίους και καταξιωμένους ομολογητές της Πίστεως (καθηγητές πανεπιστημίου, ιεροκέρυκες, θεολόγους κ.λπ.), είτε από συγχαρητήρια τηλεφωνήματα, που δεχόμαστε καθημερινά, δικαιώνουν στο έπακρο τον τίμο και δίκαιο αγώνα μας και αποδεικνύουν ότι δεν αδικούμε κανένα, ούτε υπερβάλλουμε τα πράγματα. (Το γεγονός και μόνο ότι ο ομολογητής, καταξιωμένος ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Κορναράκης, του καταλογίζει «σύγχυση πατριαρχικής συνειδήσεως», τον εγκαλεί για «έλλειψη... Ορθοδοξίας» και τον συμβουλεύει «να γυρίσει πίσω στην Ορθοδοξία!» είναι αρκετά να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για πλανεμένο κληρικό.)

Εκείνο που μας απασχολεί σοβαρά και μας προβληματίζει, όπως θα συμβαίνει με όλο το ορθόδοξο πλήρωμα των ευσεβών Χριστιανών, είναι η σιωπή των ποιμένων και ιδιαίτερα των επισκόπων στο σοβαρότατο αυτό ολίσθημα του Πατριάρχη, που οδηγεί μ' αυτές τις ενέργειες ψυχές στην απώλεια. Δεν ακούγεται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ελεγκτική φωνή τύπου Προδρόμου, ώστε να τον καταστήσει υπόλογο έναντι Θεού και ανθρώπων. Πού είναι οι επίσκοποι, πού το Άγιον Όρος, πού τα Μοναστήρια, πού οι θεολόγοι με τις ενώσεις τους; Όλοι έχουν μουγγαθεί. Γράφουν, πού και πού, κανένα ήπιο ελεγκτικό κείμενο, αλλά κανένα δεν προχωρά στο «διά ταύτα», σε συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να κατηχήσουν τον πιστό λαό, να τον ενθαρρύνουν, να τον ενισχύσουν στη διατήρηση της δογματικής του συνείδησης. Πότε περιμένουν να λάβουν θέση υπεύθυνη και παλικάρισια;

Πατριάρχη, που οδηγεί μ' αυτές τις ενέργειες ψυχές στην απώλεια. Δεν ακούγεται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ελεγκτική φωνή τύπου Προδρόμου, ώστε να τον καταστήσει υπόλογο έναντι Θεού και ανθρώπων. Πού είναι οι επίσκοποι, πού το Άγιον Όρος, πού τα Μοναστήρια, πού οι θεολόγοι με τις ενώσεις τους; Όλοι έχουν μουγγαθεί. Γράφουν, πού και πού, κανένα ήπιο ελεγκτικό κείμενο, αλλά κανένα δεν προχωρά στο «διά ταύτα», σε συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να κατηχήσουν τον πιστό λαό, να τον ενθαρρύνουν, να τον ενισχύσουν στη διατήρηση της δογματικής του συνείδησης. Πότε περιμένουν να λάβουν θέση υπεύθυνη και παλικάρισια;

Οργίζει η προπαγάνδα των σκοτεινών δυνάμεων παγκοσμίως και το ποίμνιο παραμένει απόιμαντο, έτοιμο να δοθεί βορά στο στόμα των λύκων. Αυτός ο τίλος «**μήνυμα ενότητας**» από ποια κέντρα δίδεται στα μέσα ενημέρωσης; Ο ίδιος χρησιμοποιείται παντού, ο ίδιος επικρατεί, και στην περίπτωση της γιορτής του Αγίου Αχιλλίου, με όλα τα παρεπόμενα παραπειστικά και ψεύτικα για επιρροή της κοινής γνώμης. Σέρνανε αξιοπρεπείς και οεμνότατες γυναίκες με χειροπέδες (!!) ανάμεσα από καφετέριες, όπως τους κοινούς εγκληματίες, και μια φωνή ή ένα σχόδιο από τα μέσα ενημέρωσης δεν ακούστηκε!!! Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κατάπιυστο αυτό φαινόμενο θα αποτελούσε κύριο θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον για μια εβδομάδα.

Όλα τ