

ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Θα σχολιάσουμε, με λίγα λόγια, μια έντονη προτροπή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τη βρίσκουμε στην επιστολή του Πάπα προς τον επίσκοπο Σκυθοπόλεως Θεοδόσιο (ΕΠΕ, τ. 38, σελ. 158-160).

Όπως θα καταλάβουμε από τα λόγια του αγίου, η προτροπή απευθύνεται σε ένα επίσκοπο που αγνοεί για την πορεία της Εκκλησίας, και επιθυμεί την διόρθωση των παρεκτροπών από όπου και να προέρχονται.

Γ' αυτό το λόγο και εμείς σύμφερα θα απευθύνουμε την ίδια προτροπή του ιερού πατέρα, προς εκείνους τους επισκόπους, που επιδιώκουν με θέρμη και ζήλο την διόρθωση των παρεκτροπών μέσα στην Εκκλησία. Αυτών των ευσεβών και «καλών» επισκόπων που η ποιμαντική τους μέριμνα κατευθύνεται στο να διορθώσει τους πιστούς από τα λάθη τους, προσκαλώντας τους σε μετάνοια. Αυτών που η ανύστατη φροντίδα τους είναι να διορθώσουν τους ιερείς που ανήκουν στη δικαιοδοσία τους, από λάθη που δυσχεράινουν τη σωτήριο έργο που πρέπει να επιτελέσουν, και ενίστε να ψωρήσουν παραδειγματικά τους ιερείς που με τα λόγια τους και τα έργα τους έχουν την έξιθεν καλή μαρτυρία και δεν μπορούν πλέον να διακονήσουν το ύψιστο μυστήριο της ιεροσύνης. Απευθύνεται λοιπόν η προτροπή μας σύμφερα σε αυτούς τους επισκόπους που μέσα στο χώρο της δικαιοδοσίας τους, της μπρόπολής τους, μεριμνούν και φροντίζουν να επιλύουν τα θέματα σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές και τους Κανόνες της Εκκλησίας. Όταν έρθει όμως η σημερινή να αντιμετωπίσουν μια μείζονα παρεκτροπή που αφορά όλη την ελληνική Εκκλησία, ενώ είναι οι φύσει αρμόδιοι να την διορθώσουν, και με την προσωπική στάση τους, και με την μετοχή τους στην Σύνοδο των επισκόπων, εκεί δειλιάζουν και δε μεριμνούν. Αφήνουν τα κακά αδιόρθωτα και άρα αθεράπευτα.

As εξειδικεύουμε όμως το

θέμα για να γίνει πιο κατανοτικό. Το πανελλήνιο γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ήλθε στην Λάρισα ο μπροπολίτης Ιγνάτιος. Σκοπός του να εκτοπίσει τον θεοφιλή και λαοφιλή επίσκοπο της Λάρισας Θεολόγο. Η αποδοχή της εκλογής του ήταν παράβαση των Κανόνων της Εκκλησίας οι οποίοι ρητά προβλέπουν ότι, εκλογή μπροπολίτη γίνεται σε μπρόπολη που έχει κενωθεί με κανονικό τρόπο. Η Λάρισα δεν είχε κενωθεί. Αν υπήρχαν κατηγορίες (που να βρεθούν τέτοιες για τον αφεγάδιαστο λευκό λευκίτη και πατέρα όλης της Λάρισας) έπρεπε να απαγγελθούν και να δικαστεί ο αγαπητός επίσκοπος από εκκλησιαστικά δικαστήρια (όπως προβλέπουν οι κανόνες). Χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου που να κηρύξει επίκπειτο τον μπροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο η μπρόπολη Λαρίσης δεν ήταν κενή,



είχε τον επίσκοπο της. Αυτή ήταν η μέγιστη κανονική παρεκτροπή του νέου μπροπολίτη Ιγνάτιου Λάρισας. Ήλθε να καταλάβει αντικανονικά τον θρόνο της Λάρισας. Κι όταν ο λαός της Λάρισας αντιστάθηκε με ένταση και θάρρος, μην αποδεχόμενος τον νέο επίσκοπο, εκείνος εγκαταστάθηκε βιαίως χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις καταστολής για να επιβληθεί στανικά ως «πατέρας» και επίσκοπος των πιστών του. Και μέχρι σήμερα η δημόσια επικοινωνία του με τους πιστούς γίνεται με τον αναγκαίο ενδιάμεσο κρίκο των αυτονομικών δυνάμεων που τον προφυλάσσουν από τον «κίνδυνο» των ίδιων των «παιδιών» του.

Αυτές είναι οι μεγάλες κανονικές εκτροπές στην Μπρόπολη Λαρίσης. Ποιος επίσκοπος όμως τόλμησε με θάρρος να διορθώσει τις παρεκτροπές αυτές; Δυστυχώς οι πιο πολλοί από τους λεγομένους «καλούς» επίσκοπους αρχικά απέφυγαν την επικοινωνία με τον μπροπολίτη Ιγνάτιο Λάρισα. Η Λάρισα μύριζε πάντα μπαρούτι, και επ' ουδενί δεν ριψοκινδύνευαν να πλησιάσουν. Σιγά-σιγά όμως φοιβούμενος ο Ιγνάτιος μήπως απομονώθηκε από την υγιή μερίδα της Ιεραρχίας άρχισε να επιζητεί σε πανηγύρια της μπροπολιτικής περιφέρειας αυτών των μπροπολίτων. Κάθε φορά λοιπόν που το κατέφερνε να βρεθεί δίπλα σε ένα «καλό»

μπροπολίτη ως συλλειπουργός του, με θριαμβευτικό τρόπο έβαζε την φωτογραφία, το τεκμήριο της δήθεν αποδοχής του από τον αδελφό συνεπίσκοπό του, στο περιοδικό του, για να πείσει και τον εαυτό του ότι είναι αποδεκτός από το σώμα της Ιεραρχίας. Δυστυχώς όμως ο ένας μετά τον άλλο οι «καλοί» επίσκοποι, με την πάροδο του χρόνου και μετά και την κοίμηση του Λαρίσης Θεολόγου, του έδωσαν αυτά την ευκαιρία να διακηρύξει ότι πλέον είναι αποδεκτός από τους πάντες.

Αυτά από την πλευρά του μπροπολίτη Ιγνάτιου Λάρισας από την πλευρά όμως των «καλών» μπροπολίτων τίθενται ότι μείζον θέμα κανονικής τάξεως. Την στάση αυτή των μπροπολίτων που ελέγχει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τους προιτέρει να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη στάση προς αυτήν που ακολουθούν.

Ακούτε τι λέει ο Μεγάλος Πατέρας στον επίσκοπο Σκυθοπόλεως Θεοδόσιο: «**Καὶ παρακαλούμενις υμάς, καθάπερ καὶ ἐμπροσθεῖς εποιήσατε, κοσμοῦντες τε εσαυτούς, καὶ τας Ἑκκλησίας ασφαλιζόμενοι, ούτω καὶ νυν ποιήσατε, καὶ τους τοσαύτας ταραχάς εμβαλόντας εἰς την οἰκουμένην ἀπασαν, καὶ τας Ἑκκλησίας διαταράξαντας αποστρέψαθε μετά τῆς προσπούστης υμίν ανδρείας. Τούτο γαρ αρκή της λύσεως του χειμώνος, τούτο των κακῶν διόρθωσις, ὅταν τους τα τοιαύτα πονηρευσαμένους υμείς οι υγιαίνοντες αποστρέψαθε, καὶ μπέν κοινόν ἔκπτε προς αυτούς.**» (Καὶ σας παρακαλούμενης, όπως προβλέπουν οι ανθρώποι, αλλά αντίθετα, με μύρια επιχειρήματα, μια προτρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε εσωτερική μακίνη που εκφράζει μια αντιπάθεια, μια κακία, ή μια αποστροφή προς οποιονδήποτε άνθρωπο.)

Γιατί λοιπόν στην συγκεκριμένη περίπτωση καλεί τον επίσκοπο να αποστρέψει τους τα τοιαύτα πονηρευσαμένους και να μην έχει κανένα κοινό πράγμα με αυτούς; Εδώ δεν χωράει καθόλου οικονομία, όπως λέγεται στη γλώσσα του κανονικού δικαίου: αφού πέρασαν τα χρόνια, κοιμήθηκε και ο μακαριστός Λαρίσης Θεολόγος μήπως πρέπει πλέον να υπάρξει οικονομία και οι άλλοι επίσκοποι να αποδεχθούν τον Ιγνάτιο ως Λαρίσης; (Ακούσαμε, τώρα τελευταία, ένα «καλό» επίσκοπο να λέει: Ε... τώρα πια τέλειωσε, αυτός είναι ο Λαρίσης.)

Εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ. Η Εκκλησία είναι φιλόστοργος μπρέρα και οικονομεί τους πιστούς δυο ακραία πράγματα και αν έχουν επιλέξει την γαλάνη μέσα στην Εκκλησία, να αποστρέψει θετικά με την ανδρεία που οι πιστοί τα ξειράζουν. Διότι αυτό-πι αποστροφή προς τους μπροπολίτες της Εκκλησίας πρέπει να πάρει πλέον να υπάρξει οικονομία και οι άλλοι επίσκοποι να αποδεχθούν την ανδρεία του ιερού Λαρίσης Θεολόγου. Αντίθετα εμείς απαιτούμε απ' αυτούς να επανεντροχιαστούν στην παράδοση των Πατέρων, να ακούσουν το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, να αποστρέψονται τους τοιαύτας ταραχάς εμβαλόντας εἰς την οἰκουμένην ἀπασαν και τους τα τοιαύτα πονηρευσαμένους.

Η πράξη αυτή της αποστροφής προς όλους αυτούς που διασάλευσαν την κανονική τάξη, και τον οποίο τόσο πάκρανε για να είναι ο άγιος διάδοχος του αγίου της Λαρίσης Θεολόγου. Μόνο και μετά από όλα αυτά, να ztηπάσηται παρασκήνης της προστροφής του προστάτη της Λαρίσης.

Δεν μας πείθουν λοιπόν τα λόγια των «καλών» επίσκοπων,

ότι το θέμα αλλάζει.

Ποιος άκουσε ποτέ τον μπροπολίτη Ιγνάτιο Λάρισα να ztηπάσηται συγγνώμη για την μεγίστη κανονική εκτροπή να καταλάβει την μπροπολίτη που ανήκε στον αδελφό του Θεολόγο; Και βέβαια αυτή η συγγνώμη δεν μπορεί να είναι μόνο λεκτική. Γιατί η παράδοση του είναι διαρκής. Παραμένει παραβάτης των Κανόνων της Εκκλησίας δύο παρουσιάζεται ως μπροπολίτης Λαρίσης. Πρέπει να επίσημα να διακηρύξει το παράπομπά του. Να αποδεχθεί ότι μέχρι τη μέρα του θανάτου του Λαρίσης Θεολόγου εκείνος ο θεολόγος ήταν ο κανονικός μπροπολίτης. Πρέπει να ztηπάσηται και από τη Σύνοδο να μπει σα δίπτυχα της Εκκλησίας ο Θεολόγος ως μπροπολίτης Λαρίσης. Και μετά από αυτή την συγκατάθεση του λαού, να αυτή υπάρξει, μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως μπροπολίτης Λαρίσης.

Δεν μας πείθουν λοιπόν τα λόγια των «καλών» επίσκοπων, ότι το θέμα πλέον τέλειωσε, ότι κατ' οικονομίαν πλέον ο Ιγνάτιος πρέπει να γίνει αποδεκτός ως μπροπολίτης Λαρίσης. Αντίθετα εμείς απαιτούμε απ' αυτούς να επανεντροχιαστούν στην παράδοση των Πατέρων, να ακούσουν το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, να αποστρέψονται τους τοιαύτας ταραχάς εμβαλόντας εἰς την οἰκουμένην ἀπασαν και τους τα τοιαύτα πονηρευσαμένους.

Η πράξη αυτή της αποστροφής προς όλους αυτούς που διασάλευσαν την κανονική τάξη, και τον οποίο τόσο πάκρανε για να είναι ο άγιος διάδοχος του αγίου της Λαρίσης Θεολόγου. Ο κάθε επίσκοπος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να μη δέχεται στο μητανότητα τους αποστροφής επίσκοπους που ποδοπάτησαν επανειλη